

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Borre Van de walle
Schouwbroekstraat 83
9921 Vinderhoute

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020



Het hoekje van de eenheidsleiding



Beste ouders, leden en sympathisanten

Een nieuw eenheidsleidersteam, dat is waarschijnlijk het eerste wat jullie hier opvalt. Na 20 jaar lid te zijn van De Zwaluw, waarvan 10 als leider en 4 daarvan als eenheidsleider (waw!), geeft **Fret** de fakkel door aan **Kameleon**. We zijn Fret eeuwig dankbaar voor alle tijd en moeite die hij in onze eenheid gestoken heeft. Ongetwijfeld zullen we de komende jaren nog veel op hem en zijn kennis terugvallen. Verder in dit boekje vinden jullie een uitgebreid verslag van zijn afscheid, maar nu al een welgemeende D A N K U, Fret!

Het eenheidsleidersteam wordt ook dit jaar steeds aangevuld door **Cavia** en **Dingo**, net als vorig jaar. Ook **Ree** neemt dit jaar wat extra verantwoordelijkheden op en mag daarvoor een blauw lintje aan haar hemd hangen. We kunnen al zeggen dat we enorm veel zin hebben in het komende jaar!!

Dat we een uniek groot kamp achter de rug hebben, daar moeten we niemand aan helpen herinneren. Maar dat dit unieke kamp zo vlot verlopen is en dat we gewoonweg een mega wijs kamp gehad hebben, dat mag zeker vermeld worden! Voor dit kamp hebben we meer dan ooit onze creativiteit moeten gebruiken. Een kamp met bubbels hadden we nog nooit meegemaakt, behalve de bubbels die we normaal gezien mogen uitschenken bij de barbecue op onze bezoekdag natuurlijk.

De Verkenners-Gidsen en de Seniors met hun leiding, de stam en de eenheidsleiding moesten dit jaar met hun bubbel de camion alleen inladen. Ook voor het uitladen in Lommel en de opzet van het stafkamp konden ze nog niet op de hulp van de andere leiding rekenen, want die zaten niet in dezelfde bubbel. Ook tijdens de bomendag heeft deze eerste bubbel stevig werk moeten verrichten, enkelen hebben er zelfs nog een tweede bomendag aan moeten toevoegen om onze eenheid toch maar te voorzien van voldoende sjarahout voor onze constructies.

Op de derde dag waren de verschillende kampen van de bubbels duidelijk afgebakend en konden de leiding van de Teerpoten, de Wolven, de Jongverkenners-

Jonggidsen en voorkampers van de JVG's elk in hun eigen bubbelkamp toekomen. Nu konden ook zij een mooi kamp opbouwen voor de kindjes van hun tak.

Het afzetten van de kindjes moest dit jaar logischerwijze ook coronaproof gebeuren. Als leiding vinden we het toffer om op een bezoekdag eens te pronken met alles wat we opgezet en gebouwd hebben op voorkamp, maar deze keer zullen jullie daarvoor de foto's van de verschillende takken op onze website eens moeten bekijken. Ook voor de uitgebreide kampartikels verwijzen we jullie graag door naar de rest van dit boekje!

Verder hebben we nog groot nieuws over onze takwerking. Tijdens het vorige scoutsjaar had al enkele leiding eens laten weten dat een extra tak geen kwaad zou kunnen. De Zwaluw is aan het groeien en ook onze leidersgroep is nog nooit zo groot geweest, we hebben momenteel namelijk 40 leid(st)ers! Daarom hakte de eenheidsleiding de knoop door en starten we op 5 september met een splinternieuwe cubbingtak. Deze tak zal geleid worden door **Ree**, die het afgelopen jaar met FOS Open Scouting heeft samengewerkt om deze nieuwe Wolventak uit te denken. De oude Wolventak worden vanaf nu de Welpen genoemd en de tak tussen de Welpen en JVG's dopen we "Wolven". Verder in dit boekje vinden jullie extra uitleg. 😊

Momenteel hebben we dus: Teerpoten, Welpen, Wolven, Jongverkenners-Jonggidsen, Verkenners-Gidsen en Seniors. De nieuwe Wolven bestaan uit de derdejaars van de oude Wolventak en de eerstejaars van de JVG's, zo bestaat elke tak (behalve de seniors) uit 2 jaar.

Op organisatorisch vlak dus een hele verandering! Zoals jullie verderop in het organigram wel zullen zien, zijn er dus enkele verschuivingen geweest in de takken. Ook qua takleiding verandert er hier en daar wel iets.

Bij de Teerpoten geeft Koedoe de fakkel door aan **Sika** om takleidster te zijn. Met haar 2 jaar ervaring daar, zal dat zeker goed verlopen. Bij de Welpen zal **Cavia** de rol van takleidster op zich nemen, gecombineerd met het eenheidsleiderschap. Ook **Ree** combineert het takleiderschap bij de Wolven met eenheidsleiderschap. **Koedoe** verlaat de Teerpoottak om takleidster te worden van de Jongverkenners-Jonggidsen. Ook zij heeft bakken motivatie! Bij de Verkenners-Gidsen blijft **Fitis** takleidster en bij de Seniors zal **Wouw** er zijn om **Sitta** bij te staan als takleider en te vervangen tijdens haar buitenlandse studies gedurende het eerste half jaar.

We horen het jullie al denken: "WAW! Wat zijn die vrouwen daar goed gerepresenteerd!" Wees daar maar zeker van! 😊 Bedankt aan allen om dit engagement op te nemen en om het komende jaar alles te geven voor jullie tak!

Normaal geeft dit boekje ook een helder toekomstperspectief, maar gezien de omstandigheden is dat helaas niet mogelijk. Verderop vinden jullie wel een jaarplanning, maar die is uiteraard onder voorbehoud. Ook over het aankomende herfstkamp, de spaghettiavond en de vergaderingen na september tout court, kunnen we helaas nog geen uitsluitsel bieden. Houd daarom zeker - meer dan ooit! - de site, de sociale media en jullie mails in de gaten, want via die kanalen zullen we communiceren zodra we meer informatie hebben.

Het laatste wat we nog willen doen met deze witruimte is iedereen ENORM bedanken. Bedankt aan de kinderen voor het geweldige kamp en om jullie allemaal zo goed aan de bubbelregels te houden, bedankt aan alle ouders voor jullie vertrouwen in ons tijdens deze vreemde tijden, bedankt aan alle leiding om flexibeler te zijn dan ooit, bedankt aan de Stam om tijdens het kamp extra veel moeite te doen (koken met mondkmaskers, plannen en herplannen...) en bedankt aan Fret voor de afgelopen jaren en om je laatste kamp op zo'n goede manier te leiden.

Scoutsvriendelijke groeten,

De eenheidsleiding

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de walle

Eenheidsleider

kameleon@dezwaluw.org

+32 489 44 94 25

Zorgzame Cavia

Rozan Michiels

Assistent-Eenheidsleidster

cavia@dezwaluw.org

+32 472 68 22 95

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Assistent-Eenheidsleider

dingo@dezwaluw.org

+32 471 63 97 84

Amicale Ree

Febe Declercq

Assistent-Eenheidsleidster

ree@dezwaluw.org

+32 485 77 91 117

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind

€45 voor het tweede kind

€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

**DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!**

Solidariteit Op Maat: het SOM-fonds van FOS Open Scouting

Dat het bij de scouts reuzefijn is, is al lang geen geheim meer. Omdat het voor zowel FOS Open Scouting als De Zwaluw zeer belangrijk is dat iedereen van deze fun kan genieten, stellen wij jullie graag even het **SOM-fonds** voor. Dit fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook volop genieten van de scouts.

Wil je meer informatie over dit fonds, of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust een van de eenheidsleiding en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.



Sociale media

Zoals velen onder jullie weten, zijn ook wij “mee met onze tijd” en is De Zwaluw al jaren actief op [Facebook](#). Onze pagina vind je terug onder de naam “**120e FOS De Zwaluw**”. Als je daar eens een beetje rondsnuffelt, vind je heel wat leuke dingen terug. Zo staan alle totems daarop, van oudleiding tot nieuw getotemiseerden, maar ook organigrammen door de jaren heen en interessante posts zijn daarop te vinden. Liken die handel!

We hebben ook een pagina op [Instagram](#), “**120e_fos_de_zwaluw**”, waar je leuke foto’s van activiteiten en kampen terugvindt. Met een simpele klik op “volgen”, blijf je altijd op de hoogte. Zeker de moeite om in het oog te houden!

Organigram 2020-2021

Enheidsleiding

Borre Van de walle - **Kameleon** – EL
 Francis Verkinderen - **Dingo** – AEL
 Rozan Michiels - **Cavia** – AEL
 Febe Declercq - **Ree** – AEL

Teerpoten

Marthe Theunissen - **Sika** – TL
 Dino Coppens - **Fennek** – EATL
 Margot Despriet - **Jacana** – HL
 Leon Tack - **Kapucijnaap** – HL
 Mo Paeleman - **Stokstaartje** – HL
 Muna Mann - **Lacha** – HL

Welpen

Rozan Michiels - **Cavia** – TL
 Simon Verschelden - **Klipdas** – ATL
 Anna Boogaerts - **Lijster** – HL
 Marthe Michiels - **Chinchilla** – HL
 Ilona Lust - **Koala** – HL
 Seppe Bovyn - **Kantjil** – HL
 Gil Declercq - **Roodborstje** – HL
 Pepijn Gyselinck – HL

Wolven

Febe Declercq - **Ree** – TL
 Paulien Mens - **Patrijs** – EATL
 Joshua Naessens - **Maki** – HL
 Tenzin Hoflack - **Alpaca** – HL
 Amelie Michiels - **Hoopoe** – HL
 Alix De Boever - **Emoe** – HL
 Wolf De Vylder - **Gnoe** – HL
 Marie Eggermont - **Koi** – HL

Jongverkeners-Jonggidsen

Sara Mens - **Koedoe** – TL
 Tobias Haeck - **Lynx** – EATL
 Ramon Demey - **Picus** – ATL
 Saar Lermytte - **Zwaan** – HL
 Merel Geyskens - **Tarbagan** – HL
 Benjamin Meersseman - **Gaviaal** – HL
 Jannes Depoortere - **Raaf** – HL

Verkeners-Gidsen

Cato Dambre - **Fitis** – TL
 Aaron Dierickx - **Vos** – EATL
 Gilles Dewever - **Toko** – ATL
 Mel Van Rompay - **Seriema** – HL
 Keith De Schryver - **Oehoe** – HL

Seniors

Maarten Depoortere - **Wouw**
 Helena Dierickx - **Sitta**
 Arne Stroo - **Jakhals**

Stam

Jaarplanning 2020-2021

Hier geven wij ook al de volledige jaarplanning voor 2020-2021 weer. Voor de planners onder ons, schrijf deze data alvast in jullie agenda! Merk ook op dat het paaskamp dit jaar uitzonderlijk van **maandag tot vrijdag** zal doorgaan. Het groot kamp zal voor de welpen doorgaan van 8 tot 18 augustus 2021, voor de voorkampers van 1 tot 18 augustus 2021.

Vergaderingen 2020 - 2021				
maand	dag	begin	omschrijving	eind
september	5	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	12	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	19	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	26		\	
oktober	3	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	10	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	17	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	24		Leidersweekend	
	31	09h	Herfstkamp	4/nov
november	7		\	
	14	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	21	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	28	14h	Scoutsactiviteit	17h30
december	5	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	12	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	19		\	
	26		\	
januari	2		\	
	9	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	16	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	23	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	30		\	
februari	6	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	13	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	20		\	
	27	14h	Scoutsactiviteit	17h30
maart	6	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	13	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	20	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	27		\	
april	5	09h	Paaskamp	9/apr
	10		\	
	17		\	
	24	10h	Scoutsactiviteit	17h30
mei	1	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	8	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22	14	Scoutsactiviteit	17h30
	29		\	

Leidersweekend

Elk jaar organiseren we ook 2 leidersweekenden. Deze educatieve weekenden worden georganiseerd voor alle leiding en seniors. Het aanbod is divers en gepersonaliseerd voor nieuwe en ervaren leiding. Dit leerrijke en sfeervolle weekend gaat door op ons terrein in Wondelgem van **zaterdag 24 oktober om 8u30 tot zondag 25 oktober om 16u00** en bedraagt **€20,00**.

Herfstkamp

Het kamp zal normaal gezien doorgaan van **zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 4 november 2020**. Kostprijs: **€80** tot en met 19 oktober, **€90** na 19 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **19 oktober 2020**, maar bij voorkeur via overschrijving op het rekeningnummer BE40 0014 9451 4463.

Gezien de huidige maatregelen tegen het coronavirus kunnen we nog geen verdere informatie verschaffen over het herfstkamp. We hopen op jullie begrip en communiceren verder wanneer we meer informatie te bieden hebben.

Spaghettiaavond

Normaal gezien zou op zaterdag 21 november de spaghettiaavond doorgaan. Gezien de huidige maatregelen tegen het coronavirus hebben we beslist om die niet op de normale manier te laten doorgaan. Niet gevreesd! Jullie moeten onze heerlijke, zelfgemaakte spaghetti bolognaise niet moeten missen, want we voorzien een alternatief. Dit jaar zullen we spaghettipakketten verkopen die jullie op voorhand zullen kunnen bestellen. Stay tuned, we houden jullie op de hoogte van prijzen en aantallen!

Oproep: We doen dit jaar een extra oproep om ons via deze weg te steunen. Dit is het tweede eetfestijn dat niet (op de normale manier) kan doorgaan, waardoor ook wij niet meer kunnen rekenen op de gewoonlijke bronnen van inkomst. Ook op Groot Kamp hadden we nu meer kosten dan anders (mondmaskers, handgel, extra zeep en papier...), maar toch houden we onze prijzen gelijk, zodat we toegankelijk blijven voor iedereen. We hopen dat jullie dat beseffen en op die manier toch een extra steentje willen bijdragen via de overige acties dit jaar. Bedankt!

Overgang en takwerking

In dit boekje is het al meermaals aan bod gekomen, maar hier nog even een extra woordje uitleg.

De Zwaluw wordt groot, waardoor we het afgelopen jaar 50+ inschrijvingen hadden bij de Wolven en de JVG's. Omdat ook de grootte van de leidersploeg het dit jaar toeliet, hakten we de knoop door. Er komt een nieuwe tak!

We beslisten het model van FOS Open Scouting over te nemen en over te stappen naar een 2-jarige werking in alle takken (met uitzondering van de Seniors). Daardoor ontstaat er nu een nieuwe tak die het laatste jaar van de (oude) Wolven en het eerste jaar van de JVG's omvat. Om het extra verwarrend te maken (sorry!), wordt de nieuwe tak de "Wolventak" gedoopt en noemen we de tak na de Teerpoten voortaan de "Welpen".

Wat houdt die **Wolventak** nu eigenlijk in?

De Wolven zijn kinderen van 10-11 jaar en worden geleid door Jotaho en zijn/haar ploeg. De Wolvenwerking draait niet meer rond The Jungle Book, maar rond een afzonderlijk Wolvenverhaal. Deze groep distantieert zich enigszins van de jongere takken door niet meer in nesten, maar in roedels te werken. Teamwork en verdraagzaamheid staan bij deze leeftijdsgroep centraal.

Verder bereiden de Wolven zich voor op hun scoutingjaren door al de beginselen van de technische vaardigheden aangeleerd te krijgen. Zo leren ze al de basis van sjourren, een vuurtje maken en kaartlezen. Het doel van deze tak is om een brug te vormen tussen de speelse cubbingjaren en de avontuurlijke scoutingjaren.

Aangezien we beseffen dat het enigszins verwarrend kan zijn, vinden jullie hieronder een overzicht van de geboortejaren per tak en diegenen die veranderen van tak. Verderop in dit boekje zullen jullie ook zien dat zowel de Welpen als de Wolven zich met een geboortekaartje presenteren. De Welpen doen dit omwille van hun nieuwe naam, de Wolven omwille van hun nieuwe werking.

Teerpoten: geboortejaren 2013, 2014

Welpen: geboortejaren 2011, 2012

Wolven: geboortejaren 2009, 2010

JVG's: geboortejaren 2007, 2008

VG's: geboortejaren 2005, 2006

Seniors: geboortejaar 2004

Gaan over van de Teerpoten naar de Welpen: **Rune Branswijk, Sooi Canters-El Khadraoui, Thiago Carrubba, Wannes De Coensel, Mia De Ketelaere, Juliet Demunter, Finn Dezutter, Gian Dhillon, Pauline Everaerd, Anna Fransoo, Paulien Fransoo, Noa Guerfal, Jente Laureys, Leni Neiryck, Suzanne Pauwels, Uffie Taeldeman, Bent Schuermans, Valentina Van Dijck, Driss Vandekerckhove, Achille Vandenbulcke, Flor Vanhaverbeke, Marcel Verborgt, Lise Verwest en Mike Wolfs.**

Gaan over naar de nieuwe Wolventak: **Christ Adomako, Jérôme Berghe, Titus Bodé, Marthe Bruggeman, Auke Busch, Flynn Cornelis, Victor Crevits, Sanne De Coensel, Cas De Ketelaere, Victor Demunter, Maithé Ellegeest, Leander Goedertier, Jolien Goedertier, Ilian Gülcher, Louise Hendrickx, Wolf Housen, Levi Houttekiet, Ada Lachat, Lukas Lataire, Anna Leveugle, Jonathan Meersseman, Sami Meziani, Yanis Meziani, Laura Mugica-Gonzalez, Soren Mus, Liv Noens, Loek Schuermans, Darwin Van Gasse, Leon Van Peteghem, Jos Vandekerckhove en Julie Verbeke.**

Naar de JVG's gaat er dit jaar niemand over, gezien de nieuwe wolventak.

Gaan over van de JVG's naar de VG's: **Dante Busch, Stern De Hoon, Lou Dezutter, Simon Govaerts, Ester Roos Hoflack, Zeno Leupe, Viktor Van Huychem, Brecht Van Overwalle, Jonas Van troys en Fervente Steenarend (Nette Vanhee).**

Gaan over van de VG's naar de Seniors: **Toegewijde Salamander (Karel Boogaerts), Schalkse Lemming (Leon Demey), Weerbarstige Banteng (Matisse Dewever), Verwonderde Spinaap (Emile Eggermont) en Bedeesde Markoeb (Mirthe Lermytte).**

Gaan over van de Seniors naar de leiding: **Rechtvaardige Oehoe (Keith De Schryver), Markant Roodborstje (Gil Declercq), Toegenegen Koi (Marie Eggermont), Pepijn Gyselinck en Vrijmoedige Lacha (Muna Mann).**

Opvallende Krekel (Merlijn Dierickx) heeft dit jaar beslist om na zijn seniorjaar niet over te gaan naar de leiding. Bedankt voor de afgelopen jaren!

Verlaten de eenheid...

Dat het een speciaal en uitzonderlijk jaar was, moeten we jullie niet meer vertellen. Scoutsjaar 2019-2020 heeft voor veel uitdagingen en uitzonderingen gezorgd en die trend zet zich voort in deze rubriek. Voor het eerst in een lange tijd beëindigt er dit jaar slechts één persoon zijn scoutscarrière. Een unicum waar we alleen maar blij om kunnen zijn, al is het wel een kanjer van formaat waar we afscheid van nemen...

Sam Bastiaens of Actieve Fret

Bij de laatste 2 tekstjes die ik voorbereid had voor de eremerking van Fret, na 10 en 15 jaar in de eenheid, eindigde ik tweemaal met de woorden 'waar gaat dit eindigen?'. Wel, het is blijkbaar zover, Fret heeft beslist zijn blauwe linten aan de haak te hangen.



Na 20 jaar actieve deelname, gaat hij het eindelijk wat rustiger aan doen. Want Sam die heeft, sinds het moment dat hij bij de eenheid kwam, nog geen seconde stilgezeten. Sam start bij de Wolven, waar hij op het eerste Groot Kamp dat hij meegaat, bekend wordt als de jongen die op alles een antwoord heeft. Die reputatie heeft hij te danken aan het dagje dat hij moet meehuppelen bij de seniors, omdat hij met zijn gebroken voet niet mee kan wandelen op explo. Bij de JVG's wordt het niet beter, daar zou hij op de morele opvoeding vlot het uur volgepraat hebben, moest de leiding hem niet af en toe eens een halt hebben toegeroepen.

Het blijft echter niet alleen bij woorden bij Sam, ook daden volgen snel. Sam schopt het vlotjes tot HPL en PL van de Leeuwen, wint een gouden sportprijs, pakt in elk jaar de beker van beste patrouille van de tochten en behaalt zijn teervoet. Bij de VG's is het niet anders, na een jaar mag hij zijn tweede klas op zijn hemd bijhangen en krijgt zijn totem: **Actieve Fret**. De nagel op de kop. Een badge woudloper, pionier, EHBO en musicus (dankzij een mooi stukje sax op Groot Kamp!) later, gaat hij over naar de teerpootleiding, onder Jak als takleider. Fret heeft ambitie en steekt dat, zoals we hem kennen, niet onder stoelen of banken. Hij wordt al snel assistent en bij het vertrek van Jak, onmiddellijk takleider van de teerpoten. Samen met Mustang vormt hij een goed gesmeerde tandem en bouwt hij een mooie takwerking uit.





In 2012 begint hij aan een nieuw hoofdstuk als takleider bij de JVG's, terug naar scouting, om daar Lama op te volgen die eenheidsleider wordt. Na 2 jaar heeft Fret nog honger naar meer engagement en vervoegt hij de eenheidsleiding, al blijft hij dat ondertussen combineren met de job als takleider van de JVG's. Fret neemt als assistent-eenheidsleider de taak van organisator van de feesten op zich, een rol

waar hij zich perfect kan in uitleven. Een grote triomf volgde ook nog op Groot Kamp dat jaar, want hij werd, na het behalen van zijn badge Cartograaf, Eerste Klas Verkenner.

In 2016 gebeurt wat reeds een tijdje in de sterren stond geschreven, Fret verlaat zijn JVG-tak (met pijn in het hart weliswaar) en neemt de fakkel over van Lama als eenheidsleider. De job als eenheidsleider ligt hem en vervult hij met veel vuur en passie, maar hij mist de takwerking nog meer dan hij verwacht had, dus neemt hij er het jaar erop nog de taak als moderator bij de seniors bij. Het wordt op die manier een bijzonder druk maar zeer plezant jaar, met de seniorreis naar Tsjechië als kers op de taart.

Vanaf 2018 focust Fret zich opnieuw volledig terug op zijn eenheidstaken, hij kent de kneepjes van het vak ondertussen zeer goed. Dat zie je ook aan de eenheid, die zowel in leden als in leidersaantallen blijft groeien, de beste graadmeter van een eenheid die vlot draait. Na 4 jaar voelt Fret echter dat het tijd is om op zijn beurt het roer door te geven, jammer genoeg in een jaar dat volledig overhoop werd gegooid door het virus... Hij sluit het echter af met een knal van een Groot Kamp, dat van dag 0 tot dag 18 een feest was voor alle aanwezige kinderen, leiding en Stam.

Een afscheid op de traditionele overgang op Groot Kamp was Fret jammer genoeg niet gegund, dus proberen we het via deze weg: In naam van de volledige eenheid zou ik je willen bedanken voor je onvoorwaardelijke engagement voor De Zwaluw doorheen jouw 10 jaar als leider, waarvan 4 stuks als eenheidsleider. Je bent de eerste die dit voor elkaar brengt na 2006, het zegt veel over je karakter alsook over je genegenheid voor De Zwaluw. We hopen dat het een voorbeeld mag zijn voor al jouw opvolgers. Anderzijds heb je toch wat mensen gelukkig gemaakt met je afscheid als EL en dat is de Stam, die je met plezier in hun nestje willen opnemen. 😊



Artikel Stam Groot Kamp 2020

dS de Stamdaard

Onverantwoord lekker

Beste lezers,

Eindelijk, zie ik jullie denken, is er nog eens een iets te lezen waar het niet zal gaan over stijgende weekgemiddeldes, waar je nu wel of niet een mondk masker moet dragen of de foute truien van Marc van Ranst. Helaas, niets is minder waar want zelfs in het afgelegen Kattenbos kregen we hiermee te maken en dus kunnen we ook niet anders dan er verslag over uit te brengen. Onze factchecker was op vakantie dus hier en daar kan er een element in een artikel verschijnen dat misschien niet volledig correct of licht overdreven is, maar dat zetten we dan wel recht in een volgende editie. Veel leesplezier gewenst!

Nog voor we jullie laten verder lezen, zouden we uiteraard ook nog de eenheidsleiding willen bedanken voor de organisatie van het coronakamp. Ondanks de moeilijke omstandigheden denk ik dat het zowel voor de Stam, leiding als de kinderen een zeer geslaagd kamp geweest is.

Lommel opent pop-up zwembad

Door overlast van strandtoeristen, sloot Lommel de Sahara af voor bezoekers tot eind deze vakantie. Om dit verlies aan strand- en zwemcapaciteit goed te maken, installeerde de stad Lommel een tijdelijk zwembad in het Kattenbos. Het zwembad werd volledig aangepast om baders veilig te laten genieten van een frisse duik, maar je moet wel je plaatsje op voorhand reserveren. Door de enorme interesse is er echter al een lange wachtlijst. Lommelaar Roger (72) wou zich ook inschrijven want 'Meneer dokter heeft gezegd dat zwemmen goed is tegen de reuma', maar was ruimschoots te laat. Vele andere wachtenden waren ook teleurgesteld. De Stad kijkt nu of er een mogelijkheid is om andere gelijkaardige initiatieven op te starten op andere locaties.



Impala Workwear – Coronabust™

Een revolutie in de textielwereld! Deze broek is namelijk niet alleen stof- en vochtwerend, maar zou mogelijks ook een coronabestrijdend effect hebben. Donald Trump heeft, na het analyseren van de data, alvast 100.000 exemplaren besteld voor het Amerikaans leger. Marc van Ranst is sceptisch, maar wel fan van het prachtige design: 'Past bij elke trui', volgens hem. Geef hem eens ongelijk?



ZOEKERTJES

Leuke jngdame zkt m/v om Rummikub of Mens Erger Je Niet te spelen (vlg. Jakob regels!). enkel voor zij die deelmn blngrkr vinden dan winnen (want winnen doe ik toch).

RAADSEL

Hoeveel pannenkoeken vielen na deze move op de grond?



Antwoord: 0, uiteraard!

Het Weer

Vandaag:



Morgen:



Later:



Corona – de Cijfers

Weekgemiddelde: 0

Vorige week: 0

Trend: stagnerend

Conclusie experts: We zien geen opwaartse beweging van de curve, dus de maatregelen lijken hun effect te hebben. Maar opgepast, want we zien ook geen dalende trend dus moeten we waakzaam blijven! Het aanhouden van de huidige richtlijnen lijkt dus nodig.



Groot Kamp 2020



1. Doemaardave – Fuifje
2. Donnie - De Tuinslang
3. Fully, Niet Semi ft. Benno – San Andreas

Ongediertebestrijding – Stamcrew

Ongedierte, het is niet prettig wanneer u ermee te maken krijgt. Maar gelukkig is er hulp, snel en goedkoop! We geven een kort overzicht van onze experts en hun specialiteiten.

Hert – rupsen in tenten. Na een telefoontje mag u onze expert binnen de minuut* aan uw tent verwachten, waarna de rupsen snel worden opgeschept en verwijderd naar een andere locatie. 100% biologisch!

Beo – Vossen. Door een specifiek stemgeluid te produceren, irriteert ze het doelorganisme zo hard, dat die binnen het uur het hazenpad kiest. Niet schadelijk/irriterend voor gewone mensen.

Saki – Mottenplagen. Bestrijding door incineratie. Geen geurhinder door het simultaan verspreiden van parfum.



* Niet tijdens de toiletturen

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2020

Zondag 2 augustus

Na veel nachten slapen, vol verwachting, mochten de Teerpoten vandaag op kamp vertrekken. Het was al een half jaar geleden dat we elkaar hadden gezien, dus er was wel wat stress bij enkele kindjes, maar gelukkig was iedereen heel enthousiast om elkaar terug te zien. Omdat dit een heel speciaal kamp zou worden, was het natuurlijk belangrijk om de regels van het kamp te overlopen met de kampwennen. Na het avondeten lag er in de zithoek een brief van Merlijn de tovenaer, waarin stond dat 2 monsters die de wereld wouden veroveren hem onzichtbaar hadden gemaakt. De Teerpoten moesten opdrachten doen om Merlijn terug te toveren zodat hij de wereld kon redden. Nu ze wisten dat de wereld was gered en dat ze geen gevaar meer liepen, konden de Teerpoten met een gerust hart in hun slaapzak kruipen.



Maandag 3 augustus

Vandaag stonden we op met een ietwat vermoeiendere turnles, want aan het lawaai in de tenten te horen, hadden de Teerpoten veel energie! Nadat we al onze ochtendenergie hadden losgelaten, was het tijd voor de inspectie. Het was duidelijk dat het voor sommigen lang geleden was dat ze op kamp waren geweest want de tent van **Bent Schuermans**, **Driss Vandekerckhove**, **Rune Branswijk** en **Nand Housen** was toch nog een beetje rommelig. Na de inspectie had leidster **Kigo** een techniek hygiëne voorbereid, daarna wist iedereen hoe hij perfect zijn handen moet wassen. Na lang stilzitten, mochten de Teerpoten hun remmen loslaten in het speelbos. In de namiddag kwamen C3PO en R2D2 aangelopen om te vertellen dat hun ruimteschip was neergestort omdat ze te weinig brandstof over hadden. De Teerpoten moesten opdrachtjes doen om brandstof te verkrijgen zodat ze terug konden vertrekken. Nadat we C3PO en R2D2 hadden uitgezwaaid gingen we verstoppertje spelen in het speelbos. **Anna Fransoo** had haar zodanig goed verstopt dat niemand haar kon vinden, dat maakte haar dus de winnaar van het spel. Na het avondeten kwamen wonder boven wonder nog 2 aliens op bezoek. Hun namen waren Blieb en Bloeb. Hun ruimteschip was neergestort en de Teerpoten moesten ervoor zorgen dat hun ruimteschip weer helemaal in orde was zodat ze terug naar de ruimte konden gaan. Nadat Blieb en Bloeb al ver de ruimte in waren vlogen de Teerpoten mee naar dromenland.

Dindag 4 augustus

Opstaan! De Teerpoten werden gewekt door **Ko**. Na een stevig ontbijt en een leuke turnles moesten de Teerpoten beginnen aan hun inspectie. Na gisteren hadden ze geleerd om hun inspectie perfect te maken, de inspectie was deze keer dus super goed. Hierna was het tijd voor **Hathi** zijn morele opvoeding over pesten en zinloos geweld. Na de middag kwamen Dagmar en Mara op bezoek. Dagmar was bang voor de elfenjagers en de Teerpoten moesten helpen om de elfenjagers te verslaan. De Teerpoten slaagden hierin dus nu kon de tussenwereld weer in vrede verder bestaan. Na dit avontuur ging iedereen samen naar het dalbos om spelletjes te spelen. In de avond kwamen al Roodkapjes vrienden op bezoek om te vertellen dat het Roodkapje haar verjaardag was maar dat ze door corona geen kleren hadden kunnen kopen voor het feest. De kinderen moesten spelletjes spelen om geld te verzamelen zodat ze kleren konden kopen voor de vrienden van Roodkapje. Alle vrienden konden naar het feest gaan, maar jammer genoeg mochten de Teerpoten niet mee, de Teerpoten gingen in de plaats naar hun bed.



Woensdag 5 augustus

Opstaan! De Teerpootjes werden vandaag gewekt door Samson en Gert. Na een stevig ontbijt en een actieve turnles kwamen Annemieke en Rozemieke op bezoek voor de controle van de inspectie, die alweer super goed was gedaan. Na de inspectie kwamen Xavier en Carmen van F.C. de kampioenen er nog bij om met iedereen voetbal te gaan spelen. Als laatste kwamen Luilaksmurf en Brilsmurf ook nog op bezoek. Maar na de middag kregen de stripfiguren opeens ruzie om wie de beste strip had. Het was dus tijd om zichzelf te bewijzen. De Teerpoten moesten met hun stripfiguren tegen elkaar strijden voor de eerste plaats. Na vele opdrachten won F.C. de kampioenen met het groepje van **Mia De Ketelaere, Flor Vanhaverbeke,**

Pauline Everaerd, Bent Mahieu en **Olivia Leveugle**. Dit groepje zou nooit gewonnen hebben zonder **Mia De Ketelaere**, ze deed namelijk elke opdracht alsof haar leven ervan afhing; in de tijd dat 1 Teerpoot 1 peperkoek aan een touwtje had opgegeten, at zij er 3. Toen F.C. de kampioenen zichzelf had bewezen en de beker had gewonnen, was het tijd voor de stripfiguren om terug te keren naar huis terwijl de Teerpootjes de voetjes onder tafel schoven voor het avondeten. Na het avondeten kwamen opeens Xavier en Carmen aangelopen om te vertellen dat hun beker, die ze deze middag gewonnen hadden, gestolen was. Ze kwamen vragen of de Teerpootjes hun wouden helpen hem terug te vinden. De Teerpoten moesten opdrachten doen en tegen piraten vechten om de beker terug te veroveren. Na het uitschakelen van piraten en zeerovers gingen Xavier en Carmen naar huis. Voor de Teerpoten was het tijd om in hun warme nestjes te kruipen. Slaapwel!

Donderdag 6 augustus

Vandaag waren we vroeg uit de veren, want we gingen op explo! Iedereen was super enthousiast, maar eerst was een stevig ontbijt nodig voor deze lange dag. Als de inspectie gedaan was vertrokken we. **Marala** had een superleuke tocht voorbereid met foto's, zodat de Teerpoten zelf de weg konden wijzen. **Anna Fransoo** deed dit met enorm veel enthousiasme en wees bijna heel de weg bij het eerste groepje. Hoewel dit een stevige tocht was heeft iedereen super goed mee



gestapt. Op het einde was er een leuke verrassing. Frietjes! Nadat iedereen zijn buikjes rond had gegeten was dit niet de enige verrassing, er stond nog een supergrote speeltuin op ons te wachten. Iedereen spurte uren rond op de speeltuin en omdat het ondertussen wel heel warm was geworden mochten de kinderen zich gaan afkoelen onder de fonteinen bij de speeltuin. Het was rap te merken dat dit een vermoeiende dag was geweest want **Bent Schuermans** viel als een blok in slaap aan de bushalte en vervolgens nog eens op de bus. Als we terug op het terrein aankwamen was het tijd voor de grote quiz. Hoewel ze in het begin een beetje achter liepen met de algemene vragen haalde **Leni Neiryck** dit allemaal in bij de ronde met vragen over de leiding. Hierdoor werden **Leni Neiryck, Nand Housen, Bent Mahieu, Marcel Verborgt** en **Pauline Everaerd** de winnaars van de quiz. Na deze lange en vermoeiende dag was het tijd geworden om in de tenten te verdwijnen en te gaan slapen.

Vrijdag 7 augustus

Wakker worden! Vandaag was de dag waarop elke 2^{de} jaars Teerpoot had gewacht. Overgang. Na het ontbijt en de inspectie werd iedereen in de U-formatie geroepen



voor de uitreikingen. Dit jaar werd **Paulien Fransoo** verkozen tot Teerpoot van het jaar en **Nand Housen** tot grijze broer. Proficiat! Jammer genoeg waren er geen sportprijzen dit jaar door het te warme weer. Omdat het vandaag een van de warmste dagen van het kamp was, verstopten we ons in de schaduw en speelden we kleine spelletjes zoals tik-tak-boem, tikkertje stopcontact en tussen 2 vuren. In de namiddag kwamen Wenda en Wendy aangelopen om te vertellen dat Wally niet was thuisgekomen gisteren, ze vermoedden dat de boeven hem ontvoerd hadden. Dus... waar is wally? De Teerpoten moesten helpen de boeven uit te schakelen en Wally terug te vinden. Na het vele spelen waren de Teerpoten super vuil geworden dus was het tijd voor een stevige wasbeurt. Hoewel we een heel uur aan de wastent zaten, kwam **Noa Guerfal** toch even vuil uit de tent als dat ze erin ging. Na het

avondeten was het tijd voor de echte overgang. De 2^{de} jaars moesten geblinddoekt obstakels en hindernissen doorgaan om te mogen overgaan. Nadat ze het parcours hadden doorlopen kwamen ze aan bij de put op de heide waar een geheimzinnige fles werd rondgegeven waar iedereen een bekertje van moest drinken. Na veel avontuur en een lange dag was het tijd om onder de lakens te kruipen.

Zaterdag 8 augustus

Spannend! Vandaag was het kampvuuravond! **Olivia Leveugle** stond al vol ongeduld te trippelen omdat ze vandaag haar broer en zus die bij de wolven zitten zou mogen zien (vanop een afstand natuurlijk). We hadden nog de hele dag om een act voor te bereiden om de wolven bij de kampvuuravond te entertainen. Daarom hadden **Mang, Chikai** en **Ko** een dansje voorbereid en aangeleerd aan de Teerpootjes. In de middag kwamen mensen van over heel de wereld die ruzie maakten over alle landen in Europa. Oh nee, wereldoorlog 3. De Teerpootjes moesten proberen om ter meest landen te veroveren. Gelukkig werd er op het einde vrede gesloten en was niemand een verliezer. Omdat het vandaag de warmste dag van het kamp was hadden de leiders waterspelletjes voorbereid en konden de Teerpooten de leiders en hun vriendjes bekogelen met waterballonnen en schieten met waterpistolen. Ook gooiden **Rikki-tikki-tavi** en **Hathi** leidster **Ko** in de vijver, wat volgens sommigen grappig was en voor anderen een beetje minder. Na de waterspelletjes wisten we ons onder de tuinslang en dan was de avond alweer aangebroken, het was dus tijd voor de kampvuuravond. Alle Teerpooten waren super blij hun vrienden en vriendinnen, broers en zussen die bij de wolven zitten terug te zien. Al was het gewoon zwaaien vanop een afstand, velen vonden dat toch heel leuk. Slaapwel!

Zondag 9 augustus

Vandaag was de dag dat iedereen terug naar huis ging. Hoewel de Teerpooten zich heel erg hadden geamuseerd, was iedereen toch super blij om de ouders terug te zien. Of mocht het nog een beetje langer kamp zijn? (Hopelijk) tot volgend jaar iedereen!

Wij willen graag de Teerpootjes nog proficiat wensen om de regels van het kamp zo goed te respecteren. Wij weten dat het niet voor iedereen gemakkelijk was om zich aan de bubbels te houden, maar dat is toch voor iedereen gelukt. Proficiat!

Uw reporter ter plaatse

Sahi

Uitgelaten stokstaartje

Mo Paeleman

Hulpleidster Teerpooten

De Teerpotenleiding 2019-2020

- Raksha** – Rustige Koedoe
- Marala** – Bescheiden Sika
- Sahi** – Uitgelaten Stokstaartje
- Ko** – Goedlachse Hoopoe
- Chikaï** – Ondeugende Alpaca
- Rikki-Tikki-Tavi** – Jolige Kapucijnaap
- Hathi** – Onbevangen Gnoe
- Mang** – Aanwezige Jacana
- Kigo** – Flegmatieke Emoe
- Lowie** – Stoutmoedige Lynx



Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op sika@dezwaluw.org of via het gsm-nummer 0471/99.68.29.

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 5 september 2020, 14u00 tot 17u30

Na een spetterend en coronavrij kamp, trekken we de lijn door naar scoutsjaar 2020-2021. Aangezien er op kamp geen overgang kon georganiseerd worden, tast iedereen nog een beetje in het duister over wat ons dit jaar te wachten staat. Gelukkig hebben we geregeld dat we dan toch nog een grote overgang gaan doen vandaag op de eerste vergadering. Zo kunnen jullie allemaal kennismaken met het nieuwe leiderskader en uiteraard elkaar. Geen zorgen, de eenheidsleiding heeft gedacht aan de coronagevaren en we zijn goed voorbereid. Vergeet zoals altijd geen 50 cent voor een drankje, tot snel.

Zaterdag 12 september 2020, 14u00 tot 17u30

Omdat de drukte van vorige week wat intens kan geweest zijn voor sommigen, doen we ook vandaag aan een kennismakingsdagje met veel spelletjes. Op deze manier zijn we zeker dat we elkaar allemaal goed kennen; nieuwgekomen teerpootjes, 2e-jaars teerpootjes en leiding. Vergeet zeker geen 50 cent voor een drankje of een koekje.

Zaterdag 19 september 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we onze teerpooteisen en frissen we ons alombekende jungleverhaal nog eens op, gevolgd door veel spelletjes uiteraard. Neem zeker 50 cent mee voor een drankje of een koekje.

Zaterdag 26 september 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 3 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

Howla onze eerste 10-uursvergadering, vergeet niet op tijd toe te komen, (met lunchpakket!) want vandaag doen we een stadsspel. Vergeet geen 50 cent mee te nemen voor een drankje of een koekje.

Zaterdag 10 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Zijn de stap- en speelbeentjes goed uitgerust? We gaan tenslotte op speeltuinentocht en zullen onze teerpootstempel op elke speeltuin in de omgeving achterlaten. 50 cent voor een drankje of een koekje!

Zaterdag 17 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Zet allemaal die creatieve geest maar in gang. Het is de 17^e en we weten wat dat wil zeggen: Knutseldag!!! (haha geintje, ik weet ook niet of de 17^e een speciale dag is, maar vandaag wel 😊). Vergeet geen 50 cent voor een drankje of een koekje.

Zaterdag 24 oktober 2020

Geen vergadering 😞

Zaterdag 31 oktober 2020 tot woensdag 4 november 2020

Herfstkamp: Hiephiep hoera! Ons eerste kamp dit jaar staat al voor de deur. Mails i.v.m. met de regeling volgen nog, samen met de folder.

Zaterdag 7 november 2020

Geen vergadering 😞

Zaterdag 14 november 2020, 10u00 tot 17u30

Is het een appel? Of een ei? Of een megasuperdeluxe Nerfgun? Wie zal het zeggen, maar ik zeg alvast: We gaan op ruiltocht. We spreken af om 10u. Vergeet je lunchpakket niet en 50 cent voor een drankje of een koekje.

Zaterdag 21 november 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag zullen we eens uitvissen of er toekomstige architecten en/of handige Harry's onder ons zijn. We gaan kampkes gaan bouwen in het groene valleipark en er uiteraard een spelken (of twee) rond spelen. Vergeet geen 50 cent voor een drankje of een koekje!

Raksha

Bescheiden Sika

Marthe Theunissen

Takleidster van de Teerpoten

sika@dezwaluw.org

0471/99.68.29

Artikel Wolven Groot Kamp 2020

Zondag 2 augustus

Eindelijk was het zover: het langverwachte Groot Kamp 2020! Een kamp waar we meer dan ooit en al maandenlang naar uitkeken. Tussen 12u en 14u was het dan echt zover, de Wolven kwamen toe op het terrein dat de Wolvenleiding sinds een paar dagen daarvoor corona- en wolven-proof gemaakt had. Wanneer de Wolven hun bedjes opgezet hadden, vertrokken we met de Wolven naar het speelbos. Daar richtten ze hun eigen winkeltjes op met dennenappels als muntstukken.

Na het spelen was het tijd voor het 4-uurtje en daarna overliepen we zoals op elk kamp de kampwenken. Met het coronavirus als uitdaging leerden we een nieuwe techniek, namelijk techniek hygiëne, gegeven door onze lieve leidster **Sona**. Nu de Wolven weten hoe de handen gewassen moeten worden, was het al tijd voor ons avondeten. Toen de buikjes vol zaten, gingen de Wolven naar de zithoek.

Daar bleek dat de leiding vandaag geen zin had in een avondspel en daarom beslisten we om Weerwolven van Wakkerdam te spelen. Maar tijdens het spelen, veranderde **Chil** plots in een echte weerwolf! Hij beet **Kaa**, die dan ook in een weerwolf veranderde! Samen met de burgemeester beslisten de Wolven om een tegengif te zoeken. Na een lange en avontuurlijke tocht vonden de Wolven het tegengif. Zo zorgden ze ervoor dat **Chil** en **Kaa** zijn geen weerwolven meer waren, gelukkig maar! Daarna was het tijd om het avondlied te zingen en in onze bedjes te kruipen.

Maandag 3 augustus

De Wolven werden rustig gewekt door Sneezzy, die vervolgens ook de turnles gaf met een prins, een mooi meisje en 6 andere dwergen. Ra ra ra, wie zouden dat kunnen zijn? Sneeuwwitje en de 7 dwergen natuurlijk! Na de turnles genoten we van de lekkere boterhammetjes die de stam al had gesmeerd voor ons. Ook 's middags aten we een heerlijk middagmaal.

Als iedereen genoeg had, konden we een keer uitrusten tijdens de siësta. Toen de prins en Sneeuwwitje in de zithoek zaten, kwamen de 7 dwergen vrolijk al dansend toe. Sneeuwwitje vroeg



aan de Wolven of ze met haar dwergen skills wouden aanleren om in de mijn te kunnen werken. Na heel wat gezweet, hadden de Wolven al de 7 proeven doorstaan. Nu waren ze helemaal klaar om in de mijn te werken, maar... er volgde nog een laatste proef. De Wolven moesten een brief ontcijferen. Al snel was **Flynn Cornelis** daar al zijn hersens over aan het breken en een poosje later bewezen de Wolven dat ze naam ontcijferaars waardig waren. Als beloning kregen ze een andere brief waarin stond dat de Wolven om 20 uur aan de zithoek moesten staan. Spannend...!

Nu het energiepeil van de Wolven al wat gezakt was, was het tijd voor een 4-uurtje. Het waren overheerlijke pannenkoeken! Hiermee konden ze hun batterij wel weer opladen, want daarna was het tijd voor een morele opvoeding over waterschaarste, wat we deden in 2 groepen. De ene groep mocht spelletjes spelen en afleggen en de andere groep mocht bijleren hoe ze met water moeten omgaan. Daarna konden we avondeten met een lekker kommetje seldersoep en een stevige boterham. Dan was het al tijd voor de zangles waarbij er weer met veel enthousiasme werd gezongen. Toen weerklonk er door het Kattenbos: "Jongens, jongens, het is bijna 20 uur, doe vlug jullie avondkledij aan, daar zijn de dwergen!" De dwergen kwamen al zingend aan de Wolven en nodigden hen uit naar de mijn. Eenmaal aangekomen aan de mijn werden er 2 dwergen ontvoerd, waardoor de Wolven even in paniek sloegen. Gelukkig vonden de Wolven de dwergen uiteindelijk terug, maar aan elke dag komt een eind dus de Wolven werden daarna in hun bedjes gestoken door de dwergen.

Dinsdag 4 augustus

Kukkeleku! De Wolven worden gewekt, niet meer door de dwergen, want de leiding was terug. Als alle Wolven wakker waren, was het tijd voor een leuke turnles. Toen iedereen de spieren eens goed had losgemaakt, was het tijd voor een overheerlijke boterham. Na dit alles is het zoals steeds tijd voor inspectie. De bedjes lagen nog niet proper, dus vlogen de Wolven er direct in. Toen alle bedjes waren nagekeken – ze zagen er heel goed uit – konden we beginnen aan de crea-opdrachten! De Wolven leerden hun eigen perkament maken en batikten ook hun t-shirt in de kleur van hun nest. Het resultaat was kei-mooi! Nu juist nog laten drogen.

Tijdens het drogen van de t-shirts konden de Wolven genieten van een heerlijk varkensgebraadje. Terwijl de andere wolven hun bolle buikjes even lieten bekomen, maakte **Kobe De Coensel** gebruik van de siësta om veel af te leggen! Plots kwamen Thelonius en Lijncon de zithoek binnengevallen met een vreselijk probleem. Er waren namelijk mensen die hun volk veranderen in monsters. Ze moesten dringend een tegengif vinden! Gelukkig willen de behulpzame Wolven met veel plezier meehelpen.

De Wolven moesten onder andere sluipen voor het tegengif en daar blonk **Lucas Lataire** in uit! Na 5 minuten had hij al 2 spuitjes gevonden, waw! De Wolven hadden het tegengif, nu nog de vijand verslaan. Na het platleggen van de vijand gaven ze de monsters een spuitje. Maar plots merkten de Wolven iets vreemds op, want opeens kwam **Akela** tevoorschijn! Akela kwam wat later toe op kamp en al de Wolven waren super blij dat ze was aangekomen. Nu alles weer in orde was en Akela terug onder ons was, hebben ze allemaal een koekje en een bekertje melk verdiend.



Nu was het tijd voor iets anders, techniek vuren! Hier hebben toch wel veel Wolven naar uitgekeken zeker **Sami Meziani**. Na de uitleg van **Mysa** konden de Wolven eens een echt vuur maken. Ze begonnen zowaar direct te graven aan hun jagersvuurtje! Een paar stapjes verder, wanneer er vlammen in de putten zichtbaar waren, kwam er opnieuw een GOIV-opdracht aan. Deze keer mochten de

Wolven hun eigen brood maken. Het enthousiasme van de Wolven was groot, maar hoewel de broodjes heerlijk waren (bij het ene nest al wat beter dan bij het ander), vulden die onze magen niet volledig. Een stevig avondmaal was dus welgekomen! Wanneer de laatste kruimel was opgeruimd, konden we beginnen aan de zangles. **Jonathan Meersseman** beloofde ons weer met een luide versie van *De machtigste koning*. Daarna mochten de Wolven ook nog genieten van een luisterverhaal. Na het spannende verhaal was het tijd om weer eens met vuur te spelen en de skills die ze deze middag geleerd hebben uit te voeren! De Wolven werden in 2 groepen verdeeld. Elke groep had een vuur en moest proberen het vuur van de anderen te doven met behulp van water. Jammer maar helaas, niemand had het vuur van de tegenstander kunnen doven. Maar het is al laat en de Wolven waren moe, dus na het welbekende avondlied gingen de Wolfjes slapen.

Woensdag 5 augustus

Goedemorgen! De Wolven werden gewekt en moesten in uniform verzamelen aan de zithoek. We deden een vlugge turnles, aten snel wat boterhammetjes, gevolgd door een kleine inspectie. Toen iedereen klaar was, was het tijd voor de explo, de staptocht waar iedereen op gewacht had! Het eerste nest maakte zich klaar om te vertrekken en al na 5 minuten stappen vroeg **Renée Dierickx** al aan de leiding of de explo bijna gedaan

was. Niet echt, Renée, nog even doorbijten! **Yanis Meziani** daarentegen verraste ons allen met zijn filosofische visie op deze staptocht.



Zo kwam deze uitspraak letterlijk uit zijn mond: “Mij maakt het niet uit waar de bestemming is, het gaat om de reis en wat je daaruit leert.” Even later, toen het gesprek over huisdieren ging, kwam **Yanis Meziani** met een andere uitspraak op de proppen. Hij vertelde geen huisdieren te hebben, enkel zijn zusjes. Wat een vergelijking! Ook de mond van **Kobe De Coensel** stond tijdens de hele explo niet stil, soms tot lichte frustratie van **Akela** 😊. Kobe leek namelijk maar één liedje te kennen, eentje over zijn moeke die op een ei zat in de boerderij. Al snel kende heel het nest dat liedje en zongen ze niks anders meer. Toen **Akela** vroeg om een ander liedje te zingen, was dat voor **Kobe De Coensel** geen probleem en zong hij uit volle borst: “Een

Amerikaanse Amerikaan, die zie je al van verre staan!” Amusement verzekerd met deze bende!

Ook **Jos Vandekerckhove** blijkt zeer mooi te kunnen zingen. Haar prachtige Engelse accent kwam mooi tot uiting in haar lievelingsliedje “My Bonnie”. Ook **Ada Lachat** bracht ons aan het lachen toen ze haar knopenkennis probeerde te bewijzen. Een platte strop en losse knoop, dat bestaat toch niet hoor Ada!

Iets later kwam het eerste nest aan op het eindpunt. Ra ra ra, waar zou het zijn? Het is de frituur JOEPIE! Daar konden ze genieten van een goeie friet. Als iedereen toegekomen was, een frietje had gegeten en zich opnieuw had ingesmeerd – het was immers SNIK-heet – konden de Wolven zich nog een keer uitleven op de speeltuin. Het was dan tijd voor het 4-uurtje. Gelukkig was Hert er om ons de koekjes te komen brengen. Het waren overheerlijke speculoosjes, smikkelen maar!



Nu de Wolven een keer goed hebben kunnen spelen, was het tijd om op de bus te stappen terug naar het kampterrein. Daar aangekomen mocht iedereen andere kledij aandoen en daarna was het tijd voor nog een morele opvoeding, deze keer ging die over zinloos geweld. Nu de Wolven weten hoe ze moeten reageren op zulk gedrag, was

het tijd voor een overheerlijke boterham en daarna mochten we onze stembanden weer testen en heel luid zingen tijdens de zangles. We luisterden nog naar een verhaaltje en aten wat snoepgoed. Daarna werden de Wolven in twee groepen gesplitst. Groep 1 ging op een mooie wandeling door het bos, waar **Alkela** uitleg gaf over de verschillende verschijnselen in het bos en aan de heide, terwijl groep 2 naar de sterren ging kijken en wat kon afleggen. **Auke Busch** en **Ada Lachat** besteedden die tijd liever aan vlechtjes in de leiding hun haar leggen. Toen de groepen eens gewisseld waren en alle Wolven de wandeling gedaan had en naar de sterren gekeken hadden, was het tijd om het avondlied te zingen en rustig in de bedjes te kruipen.

Donderdag 6 augustus

De Wolven werden rustig gewekt en kregen vervolgens een stevige turnles, waarna ze wel een boterham konden gebruiken. Daarna was het zoals altijd tijd om ons te wassen en onze inspectie te maken. Bij de wassende jongens was het heel tof, zij hielden namelijk een klein feestje in de tent! Toen de meisjes zich mochten wassen, kwam **June Verhelst** met een, euh, smakelijk weetje. Zij heeft blijkbaar chocoladezeep en tandpasta met chocolade-aardbeismaak. Klinkt lekker, of toch eerder een beetje vies?

Toen de andere leiding de tenten controleerde, waren **Chil** en **Bagheera** ondertussen bezig met een kleine verrassing, we gingen daarna namelijk een BBQ houden, joepie. De Wolven kregen een heerlijke hamburger tussen een broodje met verse groentjes. Wat was dat lekker! Na dit stevige en ontspannende middagmaal konden de Wolven zich uitleven tijdens... WATERSPELLETJES! Heerlijk verfrissend. Sommige Wolven, waaronder **Soren Mus**, amuseerden zich met het maken van modderbadjes met het water, terwijl anderen, zoals **Sami Meziani** en **Otis Van Hecke**, er niks beter op gevonden hadden dan het zwembadje te vullen met emmertjes. We hebben ook een tuinslang, hé jongens!

Uiteindelijk was iedereen vuiler dan ervoor, hoewel we waterspelletjes speelden, hmmm. De leiding besloot dan maar om er een tuinslang bij te halen en iedereen weer proper te spuiten! Vooral **Noah Lauwagie** leek toch dat koude water niet helemaal gewoon te zijn, want hij maakte grappige lawaaitjes toen hij onder de tuinslang stond.

De Wolven werden daarna samengeroepen om te genieten van het 4-uurtje. Vervolgens was het tijd voor het enige echte grote aflegspel! De Wolven konden toen afleggen voor hun eerste en hun tweede ster in spelvorm. Veel Wolven hebben



iets kunnen afleggen en van al dat nadenken begonnen de maagjes weer te grommen. Gelukkig was het ondertussen al tijd voor het avondeten. 's Avonds beluisterden we de rest van het luisterverhaal, want dat was nog niet afgelopen.



Als avondspel hadden we deze keer iets helemaal anders gepland. We organiseerden een girlsnight en een boysnight! Omdat het 2020 is en we niet meedoen aan genderstereotypen, mochten de Wolven zelf kiezen aan welke activiteit ze deelnamen. De vrouwelijke leiding organiseerden gezichtsmaskers, dansjes en het maken van vriendschapsbandjes. De mannelijke leiding speelden veel spelletjes met glow in the dark objecten. Zo hebben ze zich kostelijk geamuseerd met het schilderen van onze frisbee en voetbal met glow-in-the-dark-verf. De Wolven kozen wat ze het leukst vonden en hielden er een toffe avond aan over!

Vrijdag 7 augustus

Vandaag stonden we op met enkele nieuwe wolfjes in ons midden. Proficiat aan **Marthe Laureys**, **Ilian Gülcher** en **Nora Van Overwalle** voor het behalen van jullie wolfje!

We voerden ons ochtendritueel uit zoals gewoonlijk: opstaan, turnles, ontbijt, wassen en inspectie. Daarna was het opnieuw tijd voor een GOIV-opdracht, hoera! We konden alweer beginnen zweten, want het was tijd voor de SPORT-opdracht. Er werd vergesprongen, hooggesprongen, touwgetrokken en gesprint en dat allemaal in onze zelfgebatikte t-shirts!



Na het middageten en de siësta wachtte er ons alweer een leuke verrassing. Het middagspel stond namelijk volledig in teken van de derdejaars, omdat zij volgend jaar overgaan (toen wisten zij nog niet dat er een nieuwe wolventak kwam, *n.v.d.r.*). De derdejaars moesten door middel van opdrachten van pup naar oude wolf gaan in rang. Daarbij werden ze meer dan eens redelijk vuil gemaakt, maar niks wat een Wolf niet aankan!



Toen zij zich achteraf konden wassen, hielpen de eerste- en tweedejaars mee met het klaarmaken van de werkelijke overgang. Normaal wordt er op groot kamp met de hele eenheid een grote U-formatie gemaakt en spreekt de eenheidsleider iedereen toe, maar dat is in ons bubbelkamp helaas niet mogelijk. Toch probeerden we er het beste van te

maken en voorzagen we een mini-overgang in onze wolvenbubbel. We zetten daarbij een aantal personen in de bloemetjes.

Dit jaar hebben een aantal personen hun wolfje behaald. Het gaat over **Marthe Laureys, Arthur Lataire, Suzy Albers, Sirius Lachat, Yanis Meziani, Nora Van Overwalle, Noah Lauwagie, Ilian Gülcher, Otis Van Hecke** en **Leon Everaerd**. Profic iat!

Er zijn ook een paar Wolven die hun eerste ster behaald hebben. Goed gedaan **Kobe De Coensel, Anna Leveugle, Laura Mugica-Gonzalez** en **Marthe Bruggeman!**

Vervolgens hebben **Mowgli** AKA **Jolien Goedertier** en **Levi Houttekiet** hun zilveren wolf behaald! Dat is het hoogste wat je bij de wolven kan behalen, dus zeer goed gedaan. Maar niet getreurd voor de rest. Aangezien er nu een nieuwe Wolventak is en iedereen daar nog minstens een jaartje blijft, krijgt de rest nog een kans om zijn zilveren wolf te behalen! Ook kregen de derdejaars allemaal een gepersonaliseerd houtblokje met hun meest opvallende scouts-eigenschap.



Bij de Wolven kan je ook badges afleggen en dit jaar viel het ons op dat er een specifiek persoon heel erg gedreven was om zo veel mogelijk badges te behalen. Daarom riepen we de term "BADGENKONING" tot leven. De persoon die zich de badgenkoning 2019-2020 mag noemen is **Kobe De Coensel** omdat hij in zijn eerste jaar als Wolfje al 4 (!) badges behaald heeft (voor je zilveren wolf, wat de meesten in hun derde jaar behalen, heb je er 3 nodig).

Er waren dit jaar ook sportprijzen te winnen. De winnaars daarvan zijn de Wolven die zich tijdens de spelen het meest uitleven, het actiefst meespelen en tegen hun verlies kunnen wanneer nodig. Op de derde plaats is dat **Marthe Laureys** geworden. De tweede plaats was weggelegd voor **Loek Schuermans** en de persoon die ons het meest verrast heeft dit jaar, door een optimistische visie en aanstekelijk enthousiasme tijdens de spelen en sportavtivities, is **Cas De Ketelaere**. Proficiat!

Dit jaar hadden we nog 2 “speciallekes” van verdiensten. Zo hadden we “Nest van het kamp”, dat is het nest dat de leukste sfeer had tijdens het kamp en de afwas, en dat is **nest grijs** geworden met **Flynn Cornelis** als nestleider. “Nest van de explo” is vanzelfsprekend het nest dat het best gestapt heeft en op geen enkel moment geklaagd heeft tijdens de explo en die prijs gaat naar **nest groen** met **Leander Goedertier** als nestleider. De laatste speciale verdienste die we op groot kamp hebben uitgedeeld is die voor “Nestleider van het jaar”. Dit jaar sprong **Laura Mugica-Gonzalez** eruit op vlak van verantwoordelijkheidsgevoel, organisatie naar haar nestleden toe, zonder ook maar één keer misbruik te maken van de “macht” die haar gegeven werd als nestleidster. Goed gedaan, Laura!

Tot slot hebben we nog de belangrijkste prijs van het jaar, die van “Wolf van het jaar”. Dat is de Wolf die op (bijna) elke vergadering aanwezig was, altijd in perfect uniform, veel heeft afgelegd en op alle vlakken zo goed mogelijk in orde is. Op de derde plaats stond daarbij **Kobe De Coensel** die zich nu bij de Welpen ook “Grijze Broer” mag noemen. Op de tweede plaats staat **Jolien Goedertier** oftewel **Mowgli** en onze Wolf van het jaar is **Levi Houttekiet** geworden. Owowowowow!

Wat later op de dag – we waren nog aan het nagenieten van de overgang – kwamen plots een aantal vechtende Wolven op ons af. Ze waren heel enthousiast omdat ze het Nieuwe Geluid hoorden. Alle eerste en tweedejaars hoorden het ook en sprongen vlijtig de lucht in. Enkel de derdejaars hoorden het niet, wat wil zeggen dat zij oud genoeg zijn om de horde te verlaten. We speelden ons avondspel met het afscheid van de derdejaars in ons achterhoofd en vierden daarna feest met alle Wolven. Het was een superdeluxe groot afscheidsfeest met veel snacks en gedans. Wat een schitterend feest! Na al dat gefeest is het bedtijd. Rustig sluipen de wolven hun bedjes binnen...



Zaterdag 8 augustus

De stralende zon schijnt door de kleinste spleetjes in de tenten, de Wolven werden wakker en begonnen aan een rustige turnles na die hevige avond. Toen we goed wakker waren, konden we onze boterham gaan eten en beginnen aan de inspectie. Daarna keken we alles eens na en daarna was het weer tijd voor een GOIV-opdracht. De proef voor vandaag had te maken met WATER. Drie Wolven per nest moesten om ter snelst over de vijver met een boot een ballon gaan halen om daarna terug te keren en de ballon op te blazen tot hij boem zegt. Het klinkt als een simpele opdracht, maar geloof me, het liep anders uit dan verwacht!



Line Bleyaert vond het niet zo fijn toen de jongens van haar nest (**Sirus Lachat** en **Yanis Meziani**) uit de boot zijn gevallen/gesprongen, want nu moest zij de boot besturen. In het midden van de vijver besloot ze dan maar om de boot achter te laten door uit de boot te springen en naar land te zwemmen. Daar lag die boot mooi, zo zonder bemanning... ☺ Ook de drie jongens van het gele nest

kunnen nog wel wat werken aan hun stuur-skills. Zowel **Titus Bodé**, **Noah Louwagie** als **Louis Paelinck** maakten een plonsje in de vijver. Dat we goed gelachen hebben!

Nadat alle Wolven geweest waren konden we beginnen aan het middageten, maar eerst zongen we ons nieuw eetliedje, aangeleerd door **Kaa**. De buikjes zaten vol, tijd om ons eten te laten zaken tijdens de siësta. Plots kwamen er wilde en rustige kippen aangelopen! De rustige kippen vertelden aan de Wolven dat de wilde kippen hen pesten. De wolven kunnen dat natuurlijk niet laten gebeuren willen de wilde kippen terugpakken. Daarvoor werden ze in verschillende groepen verdeeld. Ze moesten leventjes verdienen door opdrachten te doen zo konden de Wolven een ei verdienen om het andere team te saboteren. Het properste team mocht namelijk een paar eitjes op de wilde kippen gooien. De wilde kippen werden langs alle kanten bekogeld, nu zullen ze hun lesje wel geleerd hebben! Tijd voor het 4-uurtje, we konden genieten van een ijsje, mmmmm. We speelden nog wat kleine spelletjes alvorens we gingen avondeten.

Dit jaar was er jammer genoeg geen groot kampvuur met de hele eenheid, maar gelukkig deden we kleine kampvuuravond met de Teerpoten. Tijdens deze talentenshow mochten de Teerpoten en Wolven alles geven wat ze in hun mars

hadden. We genoten van een dansje van de Teerpoten en voerden zelf heel wat leuke showtjes op. De “Huts”-opvoering onder leiding van **Léon Van Peteghem**, het loflied op “Meisjes” van **Yanis Meziani** en **Kobe De Coensel**, de atletische dansjes van onder andere **Suzy Albers**, **Line Bleyaert**, **Nora Van Overwalle** en **June Verhelst**, de atletische benen-in-mijn-nek van **Louis Paelinck** en nog veel andere toppers stonden op het programma!

Zondag 9 augustus

Jammer maar waar, de laatste dag is al aangebroken. We beginnen aan de laatste turnles, we strekken onze benen, armen en voeten. Na de turnles konden we beginnen aan het ontbijt. Vandaag deden we geen inspectie, maar staken we alles weer proper in de valiezen en braken we onze bedjes af. Als dat gedaan was, mochten de derdejaars meehelpen met de afbraak in ons bubbelkamp. We deden nog een Dag der Raden (evaluatie) en kort daarna kwamen de eerste ouders toe om hun geliefkoosde kindertjes op te halen.

Uw reporter ter plaatse

Bagheera

Handige Maki

Joshua Naessens

Hulpleider Wolven

Namens de volledige Wolvenleidersploeg willen we nog alle kinderen bedanken voor het zalige kamp alsook de ouders voor jullie vertrouwen in ons en jullie bereidwilligheid om extra moeite te doen voor dit bubbelkamp. Hoewel we hopen dat zo'n grootkamp-bubbelkamp niet meer zal hoeven, willen we ook de eenheidsleiding bedanken voor al het harde werk en de uren voorbereiding die gekropen zijn in dit kamp. Ook de Stam stak dit jaar de handen nog iets verder uit de mouwen om onze hongerige magen te vullen, dus ook aan hen een dikke merci.

Luider dan ooit weergalmt het door de Lommelse bossen: D A N K U, danku!

De Wolvenleiding 2019-2020

Akela – Amicale Ree

Mysa – Zorgzame Cavia

Bagheera – Handige Maki

Chil – Teruggetrokken Klipdas

Kaa – Gehechte Chinchilla

Baloe – Behendige Kantjil

Ikki – Rumoerige Lijster

Jacala – Guitige Koala

Sona – Ondoorgrondelijke Patrijs



Welkom in onze eenheid!

WELPEN

Geboren op 5 september 2020, te Gent

Trotse ouders: Cavia, Klipdas, Lijster,
Chinchilla, Koala, Kantjil, Roodborstje en Pepijn



Programma Welpen

Hieronder vind je een klein overzichtje van alle spannende avonturen die ons binnenkort te wachten staan! Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (cavia@dezwaluw.org) of telefonisch (0472/68.22.95).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas (bij slecht weer)
- Je welpenboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 5 september 2020, 13u45 tot 17u30

Een speciale overgangsdag vandaag! We spreken om 13u45 af in het Begijnhofpark met mondmasker in dezelfde bubbels als op Groot Kamp. De ingang voor de wolvenbubbel zal ten laatste vrijdag 4 september worden meegedeeld, houd dus zeker uw mailbox in de gaten. In een grote u-formatie nemen we afscheid van de oude Wolven en leiding en verwelkomen nieuwe gezichten met leuke spelletjes!

Zaterdag 12 september 2020, 14u00 tot 17u30

In ons nest, wees welkom mijn broertje/zusje! Vandaag ontvangen we de nieuwe welpjes in onze horde. We spelen veel kennismakingsspelletjes zodat we ieders naam goed zullen onthouden.

Zaterdag 19 september 2020, 14u00 tot 17u30

De Raad der Manenschijn is weer aangebroken. We zullen junglenamen kiezen voor de nieuwe leiding en ook zal er opnieuw een welpje verkozen worden tot de nieuwe Mowgli!

Zaterdag 26 september 2020

Vandaag is er geen scoutsvergadering ☹️

Zaterdag 3 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

Neem een lunchpakket mee, knoop je bottines stevig dicht want vandaag gaan we op explo! Vergeet ook zeker jullie zwemgerief en €5 niet, want na al dat wandelen staat jullie een leuke verrassing te wachten...

Zaterdag 10 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Leer jij vandaag je teerpooteisen? Dan kan je na herfstkamp misschien in de kring meekrijzen!

Zaterdag 17 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we maar liefst 3 jungledansen en wordt er tijd voorzien om de teerpooteisen die we vorige week aanleerden af te leggen.

Zaterdag 24 oktober 2020

Vandaag is het geen scouts, maar wees niet getreurd! Volgende week krijgen jullie een vijfde dubbele portie onvergetelijke scoutsbelevissen.

Zaterdag 31 oktober 2020 tot woensdag 4 november 2020

HERFSTKAMP!

(meer informatie kunnen jullie vinden in de kampfolder of op onze site)

Zaterdag 7 november 2019

Nog even uitrusten van het mega leuke, maar vermoeiende kamp. Er is geen vergadering vandaag.

Zaterdag 14 november 2020, 10u00 tot 17u30

Jippie vandaag gaan we schaatsen in de Kristallijn, dat is dolfijn! Vergeet je handschoenen, lunchpakket, 6 eurootjes en regenjas niet.

Zaterdag 21 november 2020, 14u00 tot 17u30

We laten onze botinnekies even staan en trekken onze dansschoenen aan! Vandaag zwieren we de beentjes los en gaan we helemaal uit de bol met enkele stoere, zotte, lang vergeten volksdansen.

Zaterdag 28 november 2019, 14u00 tot 17u30

Train die smaakpapillen, oorprikkels, reukorganen, tastvermogens en jullie geheugen al maar, want vandaag testen we jullie zintuigen nog eens met de kimpelen.

Akela

Zorgame Cavia

Rozan Michiels

Takleidster van de Welpen

cavia@dezwaluw.org

0472/68.22.95



DE EENHEID VERWELKOMT!

De Wolven

5 September 2020 | Gent

ELKE ZATERDAG - STEEDS BEREID!

Trotse ouders:

Ree, Patrijs, Maki, Alpaca, Hoopoe, Emoe,
Gnoe & Koi

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Jotaho** vooraf te verwittigen via mail (ree@dezwaluw.org) of telefonisch (0485/77.91.14).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- **€1** voor een koekje en een flesje cola
- een **regenjas** bij slecht weer
- **mowgliboekje** en **zangbundel**
- **lunchpakket** wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 5 september 2020, 14u00 tot 17u30

Een speciale overgangsdag vandaag! We spreken om 13u45 af in het Begijnhofpark met mondmasker in dezelfde bubbels als op Groot Kamp. De ingang voor de wolvenbubbel zal ten laatste vrijdag 4 september worden meegedeeld, houd dus zeker uw mailbox in de gaten. In een grote u-formatie nemen we afscheid van de oude wolven en leiding en verwelkomen nieuwe gezichten met leuke spelletjes!

Zaterdag 12 september 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag krijgen jullie meer uitleg over de wolvenwerking en worden de roedels verdeeld. We spelen ook nog vele spelletjes om elkaar beter te leren kennen.

Zaterdag 19 september 2020, 14u00 tot 17u30

Bij een nieuwe tak hoort natuurlijk ook een nieuw verhaal. Vandaag vertellen we jullie het enige echte wolvenverhaal.

Zaterdag 26 september 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 3 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

Iets creatiefs op het programma vandaag! We gaan zelf zeep maken zodat we onze handen proper kunnen houden. Neem dus allemaal zeepjes/ restjes zeep mee die we dan kunnen omtoveren tot nieuwe zeepjes.

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een koekje en een drankje en zeepjes.

Zaterdag 10 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag houden we een badgenworkshop waar jullie kennis kunnen maken met alle badgen en weten wat jullie hiervoor moeten doen. Na deze vergadering zijn jullie

helemaal klaar om allerlei badgen af te leggen en de badgenkampioen van dit jaar te worden!

Zaterdag 17 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Om helemaal klaar te zijn om naar de JVG's te gaan moeten jullie de techniek kaartlezen al onder de knie hebben dus leren we deze vandaag aan zodat jullie niet meer verloren lopen.

Zaterdag 24 oktober 2020

Geen vergadering ☹️ (De leiding moet het super leuke herfstkamp voorbereiden)

Zaterdag 31 oktober 2020 tot woensdag 4 november 2020

HERFSTKAMP ☺️

Zaterdag 7 november 2020

Geen vergadering ☹️ (We moeten nog even uitrusten na het leuke herfstkamp)

Zaterdag 14 november 2020, 10u00 tot 17u30

Verrassing! Breng allemaal €6, een buskaart en een lunchpakket mee.

Zaterdag 21 november 2020, 14u00 tot 17u30

Doe allemaal jullie dansbottinen aan want we gaan leren volksdansen!

Jotaho
Amicale Ree
Febe Declercq
Takleidster van de Wolven
ree@dezwaluw.org
0485/77.91.14

Artikel JVG's Groot Kamp 2020

Voorkamp (woensdag 29 juli tot zaterdag 1 augustus)

Woensdagochtend, 8u30. Terwijl twee derden van de JVG's nog verzonken zijn in een diepe slaap, verzamelen de overige twaalf zich aan de ingang van het station. Vandaag vertrekken we op wat ongetwijfeld het spannendste kamp in jaren wordt! Geladen met liters handgel en tientallen gezichtsmaskers, stappen we twintig minuten later de trein op.

Na twee uur gepuf en geblaas van achter twaalf unieke mondmaskertjes, waarbij **Viktor Van Huychem** ruimschoots de kroon spant met zijn exemplaar in Zwaluw-kleuren, komen we aan op ons vertrouwde kampterrein, dat vreemd genoeg onwennig aanvoelt wegens het ontbreken van tenten en allerhande houtconstructies. Maar daar komt snel verandering in! Aangezien de meeste JVG's handen aan het lijf hebben – die overigens goed van pas komen bij het sjorren, toch **Jonas Van Troys?** – staan één namiddag later alle tenten op en zijn de douches en toiletten grotendeels afgewerkt.

Ook de tweede dag gaan we onmiddellijk aan de slag en wanneer de woudlopers de volgende middag gehavend en (bijna letterlijk) zwart van het vuil terugkeren, kunnen ze onmiddellijk genieten van een (héél erg) verfrissende, tot in de puntjes afgewerkte douche.

Aangezien het legen van de camion en de beruchte bomendag ons dit jaar bespaard blijven – ook het bubbel-systeem kent zo zijn voordelen – kunnen we op dag 3 al beginnen aan de zithoek, poort en omheining (deze staan trouwens gerangschikt van wankel tot uitermate wankel). Vele handen maken licht werk, en tegen de avond is het JVG-kamp bijna volledig klaar!

De voorbije drie dagen gaven de JVG's stuk voor stuk het beste van zichzelf en dat wordt vandaag beloond met een kaas- en wijnavond, al geven de meesten onder ons de voorkeur aan een chips- en fruitavond...



Dag 4. Het einde van ons korte, daarom niet minder leuke, voorkamp komt in zicht. We staan vroeg op om de laatste loodjes te leggen en zoals iedereen weet, wegen die het zwaarst (net als de bomen die we vandaag moeten verslepen trouwens, die **Dante Busch** vervolgens per ongeluk in twee kapt in plaats van de zijtakken eraf te doen).

Na het middageten, zit het harde werken erop en kan de befaamde off-day beginnen. Wegens corona kunnen we dit jaar onze met hars en stof bevuilde lichamen, jammer genoeg, niet laten weken in het zwembad (niet getreurd, er zijn al bubbels genoeg dit kamp), dus in plaats daarvan gaan we karten! Voor het merendeel onder ons, met uitzondering van **Simon Govaerts** uiteraard, is dit de allereerste keer en was het begin even zoeken. Vooral de goede richting uitgaan vormde voor velen een uitdaging, nietwaar **Miro Leupe**?

Na enkele uren van gierende banden en de doordringende geur van benzine, komt de enthousiaste groep de hangaar weer uit, nog nazinderend van de adrenaline en met twee winnaars in ons midden: **Wouw** met de gouden medaille voor de leiding en **Brecht Van Overwalle** met die voor de kinderen. Proficiat!

Om het verslag van voorkamp in al zijn glorie af te ronden, plaats ik graag **Gaviaal** nog even in de schijnwerpers, aangezien die zich gedurende het volledige voorkamp (letterlijk) uit de naad werkte bij het naaien van een vuurshelter, wat soms een beetje moeizaam verliep.

Zondag 2 augustus

Vandaag worden de voorkampers voor de laatste keer dit kamp zonder turnles gewekt. Best tegenstrijdig, aangezien de inmiddels stijve spieren toch eens gestrekt zouden moeten worden om vandaag opnieuw de handen uit de mouwen te steken. Niet voor een poort, zithoek of omheining, maar voor het opbouwen van de patrouillehoeken deze keer. Waar de PL's afgelopen jaren op helpende handen van ouders konden rekenen, moeten ze nu ook zonder hen alles in goede banen leiden, zodat er tegen de avond een eettafel, wasbak en vuurtafel uit de grond gerezen zijn. Gelukkig krijgen ze daarbij hulp van de inmiddels toedruppelende eerste- en tweedejaars. IJverig zoals we haar kennen, staat **Edith Vanhee** natuurlijk als allereerste op de *kiss & ride* zone van de Zwaluw en tegen de middag is de groep voltallig, inclusief **Zaya Verbrigghe**, voor wie dit kamp het allereerste is!

Enkele uren en een middagmaal op half afgewerkte tafels later, krijgen de meeste patrouillehoeken al vorm, maar dat gebeurt niet zonder vallen en opstaan (vallen en terug opzetten is meer van toepassing in deze context). De driepikkels van zowat alle patrouilles blijken fout gepositioneerd, waarna de **Vossen** erin slagen ze opnieuw fout op te zetten, en de **Leeuwen** zijn gedwongen een extra uitholling te maken in hun vuurput door **Max Albers'** 43 maten tellende voeten.



In de loop van de namiddag bewijzen verschillende eerstejaars hun handigheid en leggen mes-bijl-schop-zaag-hamer af, waarbij vooral **Rieke Maricou** ons verrast. Ook **Jeff Van Peteghem** doet grote ogen opzetten, niet door zijn talent voor zagen of snelheid bij het kappen, maar door zijn kennis en inzicht in de geschiedenis en enkele provocerende uitspraken.

Het was een lastige dag en tegen de avond verzamelt iedereen zich uitgeteld in de zithoek. We genieten met volle teugen van de ice tea en verdiende rust, tot deze abrupt wordt verstoord: het nationale veiligheidsteam komt in alle geweld aangelopen en vertelt dat een JVG positief testte op covid-19! Het kamp wordt afgelast en iedereen moet in quarantaine, maar al snel blijkt dat dit alles opgezet spel was en de hele groep in wezen gegijzeld is. De enige manier om aan deze laffe actie te ontsnappen, is door samen te werken en zo het gevraagde losgeld bij elkaar te rapen. Het is duidelijk dat de groep nog maar net bijeen is, want de samenwerking verloopt niet zo vlot, maar uiteindelijk bepaalt een touwtrektoernooi (waarbij **Lou Dezutter** letterlijk de touwtjes in handen neemt), dat de gijzelnemers ons laten gaan. Moe, maar voldaan, kruipt iedereen zijn slaapzak in.

Maandag 3 augustus

Voor velen start vandaag de eerste volledige dag van kamp, en dat doen we zoals altijd met een ochtendopwarming, gevolgd door een heerlijk ontbijt, waarna iedereen de nodige tijd krijgt voor zijn (nu al nodige) inspectie en het verder afwerken van de patrouillehoeken. De tijd vliegt voorbij wanneer je je amuseert en voor we het goed en wel beseffen, staan de ingrediënten voor onze eerste echte maaltijd al klaar: spinazie, patatjes en ei. Het koken op onze gloednieuwe, zelfgemaakte houtvuren kan beginnen, maar bij velen gebeurt dat volgens een onbekoekt plan. Zo doet de **Rami Amlali** de spinazie bij de patatten... alvorens die af te gieten.



Van siësta is deze middag geen sprake. Na de opkuis en afwas, is het al onmiddellijk tijd voor het middagspel: een variant op risk, waarbij vooral **Michiel Fransoo** zijn tactische talenten bovenhaalt. Dankzij hem slaagt Team Groen er bijna in de hele wereld te veroveren, maar op het einde wordt het toch nog spannend en wint Team Blauw, volledig onverwacht.

Na al dat vechten wil de maag ook wat: de inmiddels alweer opkomende hongertjes worden gestild door heerlijke pannenkoeken. Wanneer de laatste vingers worden afgelikt, start de helft van

de JVG's met hoogspringen, terwijl de anderen hun hersenen breken tijdens de morele opvoeding over macht en gezag. Wat is gezag en hoe wordt het bereikt? Waarom luisteren we naar de één beter dan naar de ander? Hoe zit het met straffen, zijn die noodzakelijk? Hoe ziet een groep zonder machtsfiguur eruit? Of andersom: wat als één iemand alle macht heeft? Stof tot nadenken dus... Wat ons overigens naadloos brengt bij het opvliegend stof na de spectaculaire sprong van **Jonas Van Troys**. Hij springt maar liefst 3m70 en eindigt daarmee als eerste, gevolgd door **Viktor Van Huychem** op de tweede en **Brecht Van Overwalle** op de derde plaats. Ook **Tuur Boogaerts** springt aanzienlijk ver, en dat met slechts één voet!

Van al dat denken en sporten, krijgt iedereen natuurlijk honger en de boterhammetjes met soep zijn dan ook meer dan welkom. Fris gewassen verzamelen we anderhalf uur later in de zithoek voor een gezellige zangles met kantine. Wanneer het volledig donker is, vertrekt de groep naar een voorlopig nog onbekend stuk bos en worden de mineurs, spionnen en generaals aangeduid. We spelen stratego, waarbij **Stern De Hoon** zich een echte bink waant, aangezien hij bomen zomaar omverloopt. Het avondlied wordt ingezet door het winnende Team **Zwaan** en daarna kruipt iedereen vermoeid zijn tent binnen.

Dinsdag 4 augustus

JVG's opstaan, binnen tien minuten buiten in perfect uniform! Verward en slaapdronken hijzen de JVG's zich uit hun slaapzak: het is toch veel te vroeg? Half 6?! Inderdaad, vandaag gaan we op tocht en zoals te verwachten viel, is het enthousiasme bij de meesten niet te temperen! Wanneer de magen en rugzakken gevuld zijn, het kaartleesmateriaal klaarligt en de coördinaten bepaald zijn, weerklinken de eerste patrouillekreten en zijn de **Leeuwen** al onderweg. Bij de **Luipaarden** daarentegen loopt de start iets minder vlot. Zij vertrekken in de foute richting en staan vijf minuten later terug op het beginpunt...



Zo gaat het goed, zo gaat het beter, al vijftien kilometer! Na ongeveer drie uur wandelen, arriveren we bij de frituur... twee uur te vroeg, twee uren die we langer hadden kunnen slapen. Bedankt voor de punctuele planning, **Picus!**

Honger is de beste saus (al prefereren de meesten onder ons ketchup of mayonaise bij de frietjes), en tegen 13 uur is de eerste patrouille alweer op weg. De

kaartleestechnieken worden opnieuw grondig getest, zeker wanneer plots niets meer lijkt te kloppen met wat de kaart ons vertelt, maar met de nodige portie oriëntatie, geluk en frietjes van daarnet, komen we er wel.

Na ongeveer twaalf uur wandelen, kunnen we onze vermoeide, door bleinen en kwaaltjes ontsierde voeten onder tafel schuiven en genieten we van heerlijke soep. Ook de rest van de avond houden we het rustig. Wie wil, kan zich douchen (tot grote opluchting van **Lily Neiryck** en **Jara Verbanck**) en een uurtje later danst de warme gloed van een kampvuur over onze gezichten. Net als de vuurkorf, worden ook onze oogleden steeds zwaarder...

Woensdag 5 augustus

Vandaag worden we niet door de leiding, maar door professor Anderling, Hagrid en Perkamentus gewekt. Welkom op jullie eerste schooldag op Zweinstein! Zeker voor jonge tovenaars of heksen, zoals jullie, is het van uiterst belang fit aan de dag te beginnen, daarom starten we met een ochtendopwarming begeleid door Harry Potter muziek!

Alvorens aan het ontbijt te beginnen, moet iedere leerling langs de sorteelhoed passeren voor de huizenverdeling, waarna we plaats kunnen nemen in de grote zaal, aan de tafel die ons huis toebehoort. De verdeling gaat heel vlot en de hoed moet nooit langer dan enkele minuten denken. Behalve bij **Jan Meyskens**... hij wordt uiteindelijk van school gestuurd.



Een betoverend ontbijt en magische inspectie (hier bestaat jammer genoeg geen toverspreuk voor) later, begeven de leerlingen zich naar de allereerste lessen van dit schooljaar: toekomst voorspellen, plantenkunde, vliegles en tot slot duelleren met toverspreuken. Vooral de laatste tovert bij velen een glimlach op het gezicht! Bij de les toekomst voorspellen, moeten de jonge tovenaars en heksen logischerwijs elkaars toekomst voorspellen, en die zag er bij velen onder ons niet zo rooskleurig uit... Zo zou **Jana Goedertier** over exact twee jaar stikken in een giechelbui, **Stern De Hoon** mag zich verwachten aan drie vrouwen en maar liefst twaalf kinderen en het allerverschrikkelijkste: **Michiel Fransoo** wordt fysicaleerkracht. Vooral **Ester-Roos Hoflack** blijkt een geboren waarzegster. Zij voorspelt dat **Arend Schuermans** de rest van het kamp de afwas van de **Tijgers** zal doen.

Iedereen die ooit van Harry Potter hoorde, weet dat op Zweinstein de uilen dagelijks rondkomen met post. Dus ook vandaag! Vooral **Lies Van De Velde** wordt duidelijk heel erg gemist... Maar anders dan andere dagen, zit er verscholen tussen de brieven een oproep van Hagrid: Malfidus wil Scheurbeks eieren vernietigen! De toekomstige toveraars en heksen bewijzen nogmaals hoe behulpzaam ze zijn en slagen erin alle eieren te beschermen door opdrachten uit te voeren. **Helene Dezutter, Emma Maricou, Livia Roobrouck** en **Michiel Fransoo** zijn niet weg te slaan bij de Harry-Potter-vragenpost en mettertijd moeten ze zelfs elkaar ondervragen. Maar de moeite is te vergeefs. Malfidus laat de eieren zo hard vallen, dat zelfs de krachtigste toverspreuk ze niet had kunnen redden... Gelukkig zijn de trieste blikken van korte duur, want als 4-uurtje maken we overheerlijke toverdrankjes!

Met hernieuwde krachten starten we met – hoe kan het ook anders – een zwerkbaltoernooi! Terwijl iedereen zich volledig uitleeft op zijn of haar bezemsteel, is er voor de ijverigen onder ons tijd om af te leggen. Bij **Lola Cosijns** verloopt dat iets minder vlot dan verwacht, zij beweert allergisch te zijn aan sjortouw.

Na het avondeten, een gezellige kantine gebracht door de snoepheks en een magisch kampvuur in allerhande kleuren, kruipen de vermoeide tovenaars en heksen in bed, om de volgende ochtend terug als normale JVG's op te staan.

Donderdag 6 augustus

---/..-/...-/..-/..-/.. ! Na een snelle ochtendopwarming, vlug ontbijt en halve inspectie, staan alle patrouilles klaar in perfect uniform, geladen met twee volle bidons, sjortouw, een kompas, bijl, schop, hamer en gamellen. Wat kan dat anders betekenen dan de beruchte technische omloop? Vandaag zal elke patrouille moeten bewijzen dat ze de belangrijkste scoutstechnieken goed beheersen en deze snel en efficiënt kunnen toepassen door samen te werken.

Door middel van een morseboodschap (wat volgens **Ine Borginon** maar een saai taaltje is. Altijd die punten en baren, kan daar niet wat meer variatie in?), worden de snelste patrouilles als eerste naar de volgende post gestuurd: azimut. Voor de niet-scoutsige lezers onder ons: een rechtdoortocht met kompas. De staprichting bepalen is daarbij niet altijd even makkelijk (toch, **Renée Vandekerckhove?**) en veel patrouilles kiezen ervoor de gulden middenweg te bewandelen en wat extra uitleg te vragen.



Drie technieken later (knopen, EHBO en MBSZH), verzamelen alle patrouilles zich aan de tweede vijver en worden de eerste jagersvuren klaargemaakt. Om een vuur aan te krijgen zijn slechts drie ingrediënten nodig: een vonk, zuurstof en dennennaalden, maar wanneer **Ester-Roos Hoflack** aan **Arend Schuermans** vraagt die laatste te halen, beweert hij dat alle dennennaalden uit het bos op zijn. Toch slaagt uiteindelijk iedereen er in (soms iets minder) heerlijke macaroni te maken.

De met kaas en roet besmeurde gamellen worden in de vijver gewassen en daarna starten de patrouilles met de (al dan niet mentale) voorbereiding op commandokoord. Daarbij heeft **Jan Meyskens** het geniale idee peper in zijn gat te steken, om zo over het commandokoord te vliegen, en dat is exact wat **Steenarend** vervolgens doet. Moet jij ons iets opbiechten misschien...?

Terwijl de laatste patrouille zich bij een temperatuur van 33 graden over het touw voortsleept, houden **Fé Houttekiet** en **Ester-Roos Hoflack** de warmte niet langer uit en nemen een frisse duik in de vijver, waarna er velen volgen. Het water brengt verkoeling (jammer genoeg van korte duur) en vooral veel stank met zich mee en wanneer de technische omloop erop zit, is een douche meer dan ooit aan de orde, al is het maar om te weten of je nu gebruid of gestoft bent na vandaag, hè **Tarbagan**.

De dag is nog niet ten avond en anderhalf uur later is iedereen verzameld in de zithoek voor een uitzinnige zangles, die uitdraait in een zinderende dance battle, met als komisch duo **Tuur Bleyaert** en **Ilias Bernaerts**.

Het waren al vier lastige dagen kamp en daarom kruipen we vanavond uitzonderlijk iets vroeger in bed, zodat iedereen morgen fris uitgeslapen aan de dag kan beginnen... Ha! Mopje! We gaan op nachttocht! De moed zakt ons al diep in de schoenen bij het horen van die woorden, maar toch knopen we ze stevig dicht en vertrekken we.

Na een vijftien kilometer lange tocht, grotendeels door het donkere, enge woud waardoor we soms door de bomen het bos... eum de paden, niet meer zien, komen we uitgeteld en slaapdronken terug bij onze tenten. We vinden nog net de kracht om ons pyjama aan te doen en vallen daarna onmiddellijk in slaap.

Vrijdag 7 augustus

Doordat we gisteren pas zo laat in bed zaten, krijgt iedereen vandaag de kans langer te slapen, maar al twee uur voordat we opstaan, is het verschil tussen onze tenten en de warmste sauna's uit de Rozebroeken nauwelijks te merken. Het belooft een warme dag te worden... **Otto Bodé** en **Simon Pauwelijn** zoeken al vroeg in de ochtend verkoeling in de vuurput.



Jongens en meisjes, kokken en kokkinen, vandaag strijden jullie om wat ongetwijfeld de grootst te verdienen eer is van het kamp: de winnaars van de kookwedstrijd! Gewapend met de zoetste dromen en pikantste ideeën, strijden zes patrouilles tot het bittere eind voor de zuur verdiende eerste plaats. Er passeren taco's, falafels, pannenkoeken, rijstap en zes verschillende versies van spaghetti bolognese de leiderstafel en na lang overleg gepaard met heftige discussies, worden de **Herten** bekroond tot beste keukenprinsen en -prinsessen!

Na zelf ook te eten (voornamelijk restjes, want zo gaat dat op kookwedstrijd), zoeken de JVG's uit wie het langst zou overleven op een onbewoond eiland en dat door nauwkeurig uitgekozen opdrachten

waarbij teamwork, kennis, fysieke kracht, geluk en nog enkele noodzakelijke technieken getest worden. We overleven ternauwernood de middag en tegen vier uur keert iedereen terug uit de ongerepte wildernis naar het kampterrein, waar een heerlijk vieruurtje ons opwacht. Het kwik blijft intussen stijgen, tot een waterballon de warme lucht doorklieft en met een verfrissende SPLASH neerkomt. Waterspelletjes!!

Terwijl onze natte kleren hangen te drogen, schuiven we onze vochtige voeten onder tafel voor het avondeten. Ook de stam leefde zich vandaag uit op culinair vlak en we krijgen heerlijke gazpacho voorgeschoteld. Een principe dat **Gaviaal** nog niet echt kent, hij vraagt (onder lichte aanmoediging van de andere leiding) aan **Wezel** waarom de stam de soep vergat op te warmen...

Vanavond gaan we opzoek naar de meest getalenteerde duizendpoot onder de JVG's: de Homo Universalis. Dertien opdrachten en een stevige portie goed geluk bepalen dat **Max Albers** (of zeg ik beter Maks?) onze Homo Universalis is! Slaapwel lieve JVG's.

Zaterdag 8 augustus

Goedemorgen, een nieuwe dag in het Kattenbos! Op het eerste gezicht een dag als alle andere, die begint met een ochtendopwarming en ontbijt, maar om kwart voor negen verzamelt de volledige eenheid zich rond het stafkamp, op afstand uiteraard, als eerbetoon aan de eenheidsleiding, die dit fantastische kamp mogelijk maakten en het gehele bubbelstelsel zo goed uitdachten. Een welverdiende 'owowowow' weergalmt door de Lommelse bossen.

Na een verrassend goede inspectie trekt iedereen zijn sportschoenen aan en gaan we hoogspringen. Vooral de prestatie van **Jonas Van Troys** springt in het oog. Hij haalt maar

liefst 1m15! Ook **Max Albers** springt (letterlijk of figuurlijk, kies maar) een gat in de lucht en eindigt op de tweede plaats.



3 uur later hebben opnieuw enkele JVG's de techniek vuren behaald en zit iedereen met een gevulde maag klaar voor de uitleg van het volgende middagspel... en er wacht ons een leuke verrassing! In het midden van de zithoek staan twee bakken, gevuld met maar liefst 48 lasergeweren!! De oorlog kan beginnen... We spelen verschillende battles, waar vooral **Otto Bodé** en **Jeff Van Peteghem** een resem aan tactische overleggen en een overdosis enthousiasme aan overhouden.

De zon schijnt meedogenloos hard en bij een temperatuur van 36 graden slepen we de ene voet na de andere over de heide, ons hoofd al bij de waterspilletjes van straks. Tientallen waterballonnen later, wordt de avondroutine ingezet en na de kantine starten we met een wel heel ei-genaardig avondspel... De JVG's worden verdeeld in vijf groepen en elk team tracht zoveel mogelijk punten te verdienen door het verzamelen van eieren of het aangooien van andere teams met deze eieren. Na het avondlied gaat iedereen onmiddellijk slapen om morgen fris aan de dag te kunnen starten!

Zondag 9 augustus

Vandaag is het zondag. De dag waar iedereen normaal gezien vol spanning op wacht. De dag die de verbinding vormt tussen toekomst en verleden: de dag die bepaalt hoe het volgende jaar eruit zal zien en waarop sommigen de grote u-formatie mogen doorkruisen omwille van hun inzet het afgelopen jaar. Vandaag is overgang... Maar die gaat dit jaar natuurlijk niet door, of toch niet hoe wij hem gewoon zijn. Wat de JVG's echter niet weten, is dat er een kleine variant gepland is met enkel onze tak. Om half tien stipt verzamelt iedereen in perfect uniform voor de poort en start de ceremonie. Allereerst worden de sportprijzen uitgereikt. Die bestaan dit jaar uit twee delen: wie de beste prestaties neerzette voor lopen, hoog- en verspringen, dit jaar geworden: **Jonas van Troys** en de



beste karter onder ons: **Brecht Van Overwalle**. Proficiat aan beiden! Na een overweldigende 'owowow', gaan we over naar de patrouille van de tochten. Dat is de patrouille die gedurende het hele jaar de minste tijd nodig had om alle tochten te stappen en dat zijn... de **Tijgers**! Natuurlijk draait niet alles om snelheid binnen een patrouille. Ook sfeer, een goede technische omloop en degelijke plaats bij de kookwedstrijd verdienen wat extra aandacht. Dit jaar is de patrouille van het kamp geworden: de **Herten**!! Tot slot belanden we bij de titel die elke overgang opnieuw knikkende knieën en klamme handjes veroorzaakt... Wie wordt JVG van het jaar? Wie was het meest aanwezig in perfect uniform, legde veel technieken af en gaf zich het hele jaar 100 procent? Op de derde en tweede plaats zijn respectievelijk geëindigd: **Brecht Van Overwalle** en **Ester Roos Hoflack**. Proficiat! Zij moeten de eerste plaats afstaan aan... **Viktor Van Huychem**! OWOWOW!!

Om het gevoel van overgang nog wat te bevorderen, spelen we die middag een spel waarbij alle derdejaars (toekomstige VG's) het opnemen tegen de rest. De rivaliteit is te snijden en vooral **Manon Strobbe** heeft er alles voor over opdat de derdejaars niet zouden winnen... Zelfs als ze daarvoor (uit eigen wil!) in de kakput moet kruipen.

Bestaat er een betere manier om een plezierige, tikkeltje ontroerende dag als deze af te ronden dan met een barbecue? Het antwoord valt af te lezen van de verlekkerde blikken en fonkelende oogjes van de JVG's. Na een overheerlijke maaltijd en gezellige avond, kruipt iedereen voldaan de tenten binnen.



Maandag 10 augustus

Ochtendstond heeft goud in de mond, zeker wanneer die ochtend begint met een turnles van **Tarbagan**. Het is al de derde laatste dag van kamp... Wat gaat de tijd snel! En hoe graag we het ook zouden willen, hem vertragen is niemand ooit gelukt. Maar zeg nu zelf, de warme douches en comfortabele matrassen

die thuis op ons wachten, klinken nog niet zo slecht, toch **Oni Van Hecke**?

Na enkele kleine spelletjes, is de tijd (ja, die gaat nog steeds even snel...) alweer aangebroken om te starten met koken. En het stopt niet na het eten. Ook tijdens het middagspel worden onze kook- en baktechnieken stevig op de proef gesteld: we maken petit beurre taart! De patrouille die om vier uur de langste taart serveert, wint het spel.

Ingrediënten, tips en het recept worden verdiend door keukengebonden raadsels en opdrachten goed uit te voeren. Daar kunnen we uit opmaken dat niet iedereen een geboren keukenprins of -prinses kan zijn. **Tuur Bleyaert**, bijvoorbeeld, komt tot de openbaring dat gefrituurde aardappelen frieten blijken te zijn en dat blinde vink geen soort gevogelte is. Daarnaast krijgt alle leiding een nieuwe, appetijtelijke totem. **Fennek** wordt pittige olijf, **Tarbagan** top kropsla, **Gaviaal** lustzuchtige champignon, **Wouw** geinige prei, **Zwaan** sappige perzik en **Raaf** noemen we van nu af aan chille sperzieboon.

Met een (in sommige gevallen té) volle maag van al die koekjestaart, spelen we nog een paar spelletjes en voor we het goed en wel beseffen, zien we de zon al verdwijnen achter de – door de toppen van de bomen gevormde – horizon, wat gepaard gaat met een hels kleurenspektakel. Terwijl het steeds donkerder wordt, starten we met het laatste avondspel van dit kamp: The Walls. Het spel zelf is net zo onheilspellend als de naam doet blijken. Elk half uur gaan ‘the walls’ open en kan iedereen zijn persoonlijke pion verplaatsen, maar wanneer je binnen het half uur niet terug bent in je thuisgebied, gaan de muren weer dicht en word je genadeloos verpletterd...



Dinsdag 11 augustus

Vandaag staat er slechts één iets op het programma: afbreken. Klinkt als muziek in de oren, niet? Gelukkig gaat een afbraak altijd veel sneller dan de opbouw en tegen de middag zijn we al goed opgeschoten! Voor de laatste keer dit kamp koken we op onze eigen vuren en laten we eerlijk zijn: er rolden toch een aantal traantjes (die rook in je ogen is echt niet aangenaam...) .

De weergoden zijn het ons vandaag niet goed gezind. Het is opnieuw een verstikkend warme dag en net wanneer alle veldbedden buiten staan voor het afbreken van de tenten, gaan de hemelsluizen openstaan. Het regent, het regent, de pannetjes worden nat... Gelukkig kan een echte scout/gids werken door weer en wind. Tegen de avond is de planning afgewerkt en kunnen we genieten van een welverdiende en gezellige afsluiter: onze eigen kampvuuravond! Net als alle andere jaren, brengt elke patrouille een eigen sketch, maar enkel voor de andere JVG's deze keer. De sfeer zit er goed in en na een zeer geslaagde avond, gaan we voor de laatste keer dit jaar onze slaaptenten binnen.

Woensdag 12 augustus

Opstaan! De laatste (halve) dag van kamp is aangebroken... Om ons voor te bereiden op de afbraakklusjes van straks, schudden we alle spieren los tijdens de tochtenopwarming, gegeven door niemand minder dan onze takleider in hoogsteigen persoon, en genieten daarna van een stevig ontbijt, waarbij we zo dikke lagen choco (voor de extremen onder ons gecombineerd met muizenstrontjes) kunnen smeren dat het bijna decadent wordt, alles mag toch op!

Aan de verdere afbraak ga ik, naast mijn handen, niet ook nog woorden vuilmaken, want zeg nu zelf, wat omschrijft een afbraak beter dan een voor- en na-foto?

Voor:



Na:



Wanneer niets er nog op wijst dat hier vijftien dagen lang 38 kinderen vergezeld door 8 leiding hebben geleefd, vullen we de kampevaluaties in, eten nog iets voor middag en keren vervolgens huiswaarts. Terug naar de mama's en papa's, broers en zussen, oma's en opa's (enkel als die bij uw bubbel van vijf horen natuurlijk), katten en honden, warme douches en verse lakens, want die hebben we toch wel gemist.

Het was een fantastischer kamp dan iedereen had durven hopen en dat was nooit mogelijk geweest zonder de heerlijke, met mondmaskers bereide maaltijden van de stam; de organisatorische talenten van de eenheidsleiding, die dit kamp extra op de proef werden gesteld; en tot slot het onuitputtelijke enthousiasme van de JVG's natuurlijk! Een dikke merci en (hopelijk) tot binnenkort!!

Uw verslaggeefster (meestal) ter plaatse,
Zweverige Zwaan
 Hulpleidster JVG's

De JVG-leiding 2019-2020

**Bedachtzame Kameleon
Bedrijvige Fennek
Verstandige Wouw
Dartele Picus
Zweverige Zwaan
Gereserveerde Tarbagan
Spitsvondige Raaf
Onverstoorbare Gaviaal**



Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Koedoe (koedoe@dezwaluw.org of 0470/53 87 42). We openen en sluiten altijd in WONDELGEM, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de vergadering. Denk er ook aan om 50 cent mee te nemen voor een cola en voor een koek. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Zaterdag 5 september 2020, 14u00 tot 17u30

We spreken om 13u45 af in het Begijnhofpark met mondkmasker in dezelfde bubbels als op Groot Kamp, aan de ingang die ten laatste vrijdag 4 september wordt meegegeven. Aangezien er op Groot Kamp geen overgang was door de coronamaatregelen, zal deze doorgaan op de eerste vergadering! In een grote u-formatie nemen we afscheid van de oude leiding en verwelkomen nieuwe gezichten!!!

Zaterdag 12 september 2020, 14u00 tot 17u 30

We leren elkaar allemaal beter kennen en verwelkomen de nieuwe leiding. Dit doen we door veel kennismakingsspelletjes te spelen.

Zaterdag 19 september 2020, 14u00 tot 17u30

Het grote verschil tussen cubbing en scouting is het mogen dragen van een hoed! We overlopen wat we moeten kunnen/weten om deze op ons hoofd te mogen zetten.

Zaterdag 26 september 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 3 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

Hoe geraak ik van punt A tot punt B zonder GPS of Google Maps? Het juiste antwoord is een kaart! Maar hoe gebruiken we die en kunnen we de theorie toepassen in praktijk met een klein tochtje? Dat zien we deze vergadering.

Zaterdag 10 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag verzinnen en spelen we zelfgemaakte balspelen. Hoe gekker, hoe beter. Maar kunnen we dit dan ook nog goed uitschrijven en uitleggen?

Zaterdag 17 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

We kijken eens welke spulletjes er in onze patrouillekoffers zitten en of de potten en pannen wel proper zijn weggelegd na groot kamp. Daarnaast spelen we vele spelletjes.

Zaterdag 24 oktober 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 7 oktober 2020 tot woensdag 4 november 2020

Herfstkamp! Hoera!!! Het eerste kamp van het jaar. Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 7 november 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 14 november 2020, 10u00 tot 17u30

Vandaag spelen we een groot bordspel dat zich afspeelt in een magisch bos waar een groot kasteel in staat. Zorg maar dat jullie zwaardvechttechnieken op orde staan om de wereld te redden.

Zaterdag 21 november 2020, 14u00 tot 17u30

We spelen vandaag vele spelletjes en er wordt tijd vrij gemaakt voor het afleggen van technieken.

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster JVG's

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel VG's Groot Kamp 2020



Voorkamp 27/07/2019 – 31/07/2019

Maandag 27 augustus was het eindelijk zover, na een maandenlange lockdown zonder scoutsvergaderingen en vrienden konden we eindelijk op kamp vertrekken. Het belooft een zwaar voorkamp te worden want enkel onze bubbel zou vanaf de eerste dag meegaan.

Zoals elk jaar bouwden we de eerste dag het stafkamp en de slaapplekken op, dit was een zware klus want in tegenstelling tot andere jaren waren we dit jaar niet met 60 maar slechts met 30 voorkampers. Na een dag goed doorgewerkt te hebben in de zon kropen de verkenners vroeg in hun bed, het belooft de volgende dag namelijk de bomendag van hun leven te worden.

Wanneer we dachten goed op schema te zitten doken er enkele technische problemen op met de kettingzaag en de tractor. De kip-functie van de tractor was defect waardoor we alle balken 1 voor 1 opnieuw moesten uitladen op het terrein alvorens we een nieuwe konden vullen. Hierdoor verloren we veel tijd en manschappen met als gevolg dat we de volgende dag op een tweede bomendag moesten. Nog eens een dikke merci voor de inzet van alle verkenners!

De resterende dagen bouwden we in sneltempo de douches, de hudo's, de sauna en leiderstafel. Ook legden **Banteng** en **Salamander** dit kamp een machtige pionier af, het was namelijk de "zotste" constructie in jaren! Proficiat allebei!

Na een lastig maar vooral warm voorkamp was het eindelijk off-day. Aangezien activiteiten buiten het terrein sterk afgeraden waren, huurden we paintball geweren als activiteit. We speelden enkele standaard spelen maar ook free-for-all op



de heide. Hierbij viel het op dat **Matthew De Schryver**, **Gust Paeleman**, **Spinaap**, **Lemming** en **Banteng** wel heel graag een team vormden tegen **Vos** en **Toko**.

Zondag 2 augustus

Op de eerste dag van het kamp werden de verkenners gewekt door niemand minder dan **Seriema**. Na een kleine turnles om de spieren los te maken en lekkere boterhammen met confituur was het tijd voor de morele opvoeding: wie ben ik en waar wil ik naartoe in mijn leven?

's Middags speelden we Kolonisten van Catan, hierbij moesten de groepjes zoveel mogelijk punten verdienen door het bouwen van dorpen en steden. Om te mogen dobbelen moesten de groepjes handtekeningen verzamelen bij de opdrachtposten. Aan enthousiasme was er tijdens het middagspel geen gebrek, zeker niet bij **Anna Meyskens** en **Jaklin Grela**. **Anna Meyskens** kreeg op sommige posten zelfs spontaan de slappe lach. Zoals we **Anioema** kennen smiet ook zij zich opnieuw volledig tijdens dit spel, misschien zelf iets te hard want jammer genoeg bezeerde ze haar heup tijdens het uitvoeren van een de opdrachten waardoor ze de rest van het kamp op krukken moest lopen.

Als avondspel speelden we Breaking Bad, de verkenners moesten individueel zoveel mogelijk drugs aankopen bij de verkopers en doorverkopen aan de dealers. Wel moesten ze opletten voor de 2 junkies, zij liepen namelijk rond en probeerden geld en drugs van de verkenners te stelen. Tijdens het spel konden de verkenners hun drugs of geld verstoppen in het bos of in hun kleren. **Markoeb** had wel een zeer slimme strategie, zo verstopte zij haar geld onder de zool van haar schoenen. Zoals we **Banteng** en **Spinaap** kenden probeerden zij op hun beurt hun "uitleggen en peten tekenenstrategie" uit te oefenen. Op die manier probeerden ze deals te sluiten met de junkies in ruil voor de verstopplekken van andere verkenners hun drugs. Ook **Salamander** had een tactiek bedacht. Hij probeerde de leiding, en dan voornamelijk **Fitis**, roddels te ontfutselen om de mensen op de verkooppunten te chanteren. Helaas bleek deze tactiek niet te werken en wonnen **Banteng** en **Spinaap** het spel met ruime voorsprong en een grote gang.



Maandag 3 augustus

Vandaag beloofde het een lastige dag te worden want het was tijd voor de enige echte technische omloop. Gedurende deze dag moeten de patrouilles bewijzen dat ze al hun technieken perfect beheersen. De patrouille die de opdrachten het snelst uitvoert wint de technische omloop.

Al snel viel op dat veel verkenners enkele technieken compleet vergeten waren... Misschien was dit wel door de warmte? Of niet **Emile Eggermont**? Wanneer de verkenners 's middags aankwamen bij de tweede vijver mochten ze starten met koken. Ze hadden vandaag wel heel speciale ingrediënten meegekregen, namelijk eieren, patatten en spinazie... Een echte Vlaamse klassieker volgens de stam.



Wanneer iedereen bekomen was van de opdrachten en het eten gezakt was, was het eindelijk tijd voor het enige echte commando. Nog nooit was het commando zo lang, het beloofde dus een zware namiddag te worden. Uit alle verkenners viel **Gust Paeleman** het meeste op, het was namelijk zijn eerste keer op de commando maar het leek wel of hij een waar geboren talent was. Zo kroop hij maar liefst 13 keer opnieuw op het touw vanuit een hangende positie. Sterk **Gust!**

Na de technische omloop hadden we een welverdiend chill-moment met de verkenners. Zo bakten we samen pannenkoeken en werd er tijd vrijgemaakt voor een saunamoment.

Dinsdag 4 augustus

4 uur 's ochtends "Ppssttt, verkenners... opstaan in perfect uniform". Jawel, u leest het goed, vandaag was het tijd voor **Toko's** tocht, namelijk: "de vroege ochtendwandeling". Deze tocht is de belangrijkste kaartleesoefening gedurende het scoutsjaar van de verkenners. Aan de hand van deze tocht worden zaken als kaartleestechnieken, wilskracht, uithouding en zelfstandigheid op de proef gesteld.

Aangezien de verkenners gedurende het jaar meerdere malen bewezen hebben dat ze zelfstandig kunnen functioneren, stapten ze de tocht in patrouilles zonder leiding. Elke patrouille beschikte over een GSM die ze konden gebruiken in geval van nood. **Toko**

stapte enkele minuten voor de kinderen en **Fitis**, **Vos** en **Seriema** stapten achteraan in geval van nood en ter controle.

Bij elk punt dienden de verkenners een 360 graden video te maken met de gehele patrouille. Enkel als ze deze video doorstuurden naar **Toko** kregen ze de volgende coördinaten. De tocht bestond uit 7 punten waarvan 1 punt het eetpunt was. Daar konden we genieten van lekkere frietjes gebracht door the one and only **Cholo**. Het klinkt misschien ongeloofwaardig maar alle verkenners stapten de tocht van 40 km volledig uit zonder gewonden.

's Avonds konden we genieten van een quiz gemaakt door **Salamander** en **Matthew De Schryver**. Persoonlijk was ik positief verrast door de vele dingen die ik niet wist, zo had **Salamander** het bijvoorbeeld over de chique schoenen of “Mocaziens” en beweerde **Fitis** dat een kreeft een insect zou zijn moest hij maar zes poten hebben. De warmte zal wel een rol hebben gespeeld, denk ik. 😊 Desondanks won de leiding de quiz met een hele ruime voorsprong.

Woensdag 5 augustus

Aangezien het de afgelopen dagen zeer zwaar was geweest, was het vandaag tijd voor de kookwedstrijd. Het was een spannende strijd maar toch viel het hoofdgerecht van Chef **Banteng** weer goed op. Hij had namelijk een oven gemaakt om daar zijn stoofpotje in te steken. Vervolgens presenteerde hij het stoofpotje brandend onder een hooimengeling.



Als middagspel speelden we “het meest verwarrend uitgelegde spel ooit”. In het spel namen de verkenners elkaars identiteit over. Het was de bedoeling om als patrouille zo snel mogelijk je ware ik terug te vinden en zo je patrouille terug te herenigen met de oorspronkelijke leden. Het middagspel werd uiteindelijk gewonnen door het groepje van **Lemming**.

Na het middagspel speelden we enkele kleine spelen waaronder baseball, we mogen zeker niet vergeten zeggen dat het team van **Fitis** tegen het team van **Vos** won met maar liefst 37 tegen 8!

's Avonds speelden we het "Big A** Winie De Pooh Spel". Hier speelden de verkenners in 4 verschillende groepen tegen elkaar. Het kwam erop neer dat de verkenners worpen moesten verdienen bij de opdrachtposten om deze te gebruiken op het spelbord. Natuurlijk was er ook een casinopost aanwezig en dit wisten het groepje van **Spinaap** en het groepje van **Banteng** maar al te goed... Het groepje van **Spinaap** won maar liefst 76 worpen in het casino.

Aangezien het groepje een enorme voorsprong had stelde **Banteng Markoeb** voor om hun reeds verdiende worpen in te zetten, echter vond **Markoeb** dit helemaal geen goed idee, zij vond dat ze moesten spelen met wat ze hadden verdiend. Zogezegd zo gedaan vertrok **Banteng** naar het spelbord... dit dacht **Markoeb** tenminste. Onderweg maakte hij namelijk een stop bij het casino waar hij een all-in deed. Jullie kunnen het al raden waarschijnlijk... Hij was alle worpen van **Markoeb** kwijtgespeeld en ik kan jullie gerust vertellen dat **Banteng** de volgende ochtend zelf mocht afwassen en hout mocht halen. 😊

Donderdag 6 augustus

"Een goeie morgen zonder zorgen deze morgen verkennertjes", een nieuwe dag en dus ook nieuwe gebeurtenissen... Vandaag hebben enkele verkenners hun badge kampeerder behaald, hiervoor moesten ze een tent naaien volgens de techniek "tent naaien".



Al snel werd het middag en dus tijd voor het middagspel, maar het spel werd vandaag niet gegeven door de verkenners-leiding maar wel door de seniors. Het spel heette het "Kasteel der Raadsels" en werd gewonnen door **Anioema** en **Toko**.

Na het spel konden we genieten van een heerlijk frangipanneken en een koud melksken. In de late namiddag speelden we nog een stevig potje voetbal.

Als avondspel speelden de verkenners vandaag "Hide and Seek" en ik ben nog blij dat ik het kan navertellen want het ging er zeer hard aan toe. Alle verkenners smeten zich letterlijk en figuurlijk want de beide teams wouden koste wat het kost winnen. Na bloed, extreem veel zweet en geen tranen won het team van **Fitis** en **Vos** heel, maar dan ook heel erg nipt.

Vrijdag 7 augustus

Vandaag was het een speciale dag want we gingen voor de eerste keer naar een activiteit die buiten het terrein gelegen was... Namelijk een aquapark in de Vossemeersen in Lommel. Het aquapark bestond uit ongeveer 100 opblaasbare elementen die aan elkaar gekoppeld waren waardoor een waar speelparadijs op het water ontstond. Spring-, klim-, zwem-, ren- en kruipplezier gegarandeerd dus voor alle verkenners buiten **Jaklin Grela**. Zij heeft namelijk meer naast de opblaasbare elementen gelegen dan erop. 😊

Na een goed uur klimmen en klauteren was het tijd om terug te keren naar het terrein.



Omdat we onze bus terug zeker moesten halen, besloten we de shortcut te nemen die Google Maps ons aanraadde. Alleen bleek die iets avontuurlijker dan voorzien, toen we met heel de groep ongezien over een groot afgesloten hekken moesten klauteren. Maar eind goed al goed en eens terug op het terrein konden we deze superleuke dag afsluiten met een BBQ. Dankzij het geweldige idee van **Seriema** hadden we naast de vele vleesjes ook ontzettend lekkere side dishes, zoals gevulde champions. Hmm! Om het eten te laten zakken maakten we nog een avondwandelingetje naar de heide, waar we allemaal samen naar sterrenbeelden, planeten, satellieten en vallende sterren zochten. Na deze leuke dag kroop iedereen moe maar voldaan in zijn bedje.

Zaterdag 8 augustus

Na dagen vol activiteiten was het eens tijd voor een normaal dagje. Zo begonnen we de dag zoals altijd met een turnles en een ontbijt. Na de inspectie was het tijd voor het eerste deel van de sportproeven. Aangezien het opnieuw rond de 35 graden was besloten we om het loopgedeelte over te slaan. Het zou namelijk te gevaarlijk zijn geweest om zulke inspanningen te doen bij deze extreme temperaturen.

Wel konden we de disciplines zoals hoogspringen en verspringen uitoefenen. Bij het hoogspringen vielen zoals elk jaar **Spinaap** en **Anna Meyskens** erg op, zij sprongen beiden over 1m20. Ook **Jako** sprong uitzonderlijk goed; hij verbeterde zijn persoonlijk

record door over de meter te springen. Ook **Mus** en **Kato Cosijs** vielen erg op, zij dachten namelijk dat ze op het touw moesten springen in plaats van erover. 😊

De volgende discipline was verspringen. Deze discipline verliep minder vlot bij **Banteng**, hij viel namelijk meerdere malen over de kruk die diende om de eindlijn aan te duiden.

Als middagspel speelden we het grote Tiktok-spel, de verkenners moesten aan de hand van de verschillende posten een zo goed mogelijke Tiktok maken. Het groepje met de meeste likes won het spel. Het groepje van **Kato** won het middagspel met een originele Tiktok over de stammer Wezel.

In de namiddag speelden we vele waterspelletjes waaronder het befaamde zeil met bruine zeep. Tijdens deze spelletjes bewees **Gust Paeleman** meerdere malen dat hij de koning van het worstelen is.

Zondag 9 augustus

Vandaag was het tijd voor het langverwachte 24-uur-spel. Het spel ging van start na het ontbijt en eindigde de volgende dag opnieuw na het ontbijt. De bedoeling van het spel is overleven, er is dus geen winnaar of verliezer. Het overleven van het spel heb je zelf in de hand, hoe meer opdrachten je uitvoert gedurende het spel, hoe aangener je het voor jezelf maakt.

Zo moesten de verkenners bijvoorbeeld raadsels oplossen om materiaal te verdienen om hun kamp op te bouwen of om de locaties te achterhalen waar tips of slaapmateriaal lag. De centrale post waar de leiding zat, bevond zich in het midden van de heide. Op de centrale post lag het eten dat de verkenners moesten komen stelen. Wel moesten ze goed opletten want als ze werden betrapt werden ze vastgemaakt met spanbandjes, zoals **Salamander** en **Anna Meyskens** meerdere malen hebben ondervonden.

Overdag konden we genieten van het prachtige weer en de boslucht, 's avonds van de prachtige sterren en space-x van Elon Musk.

Maandag 10 augustus



Vandaag was het de dag waar niemand naar uitkeek... namelijk de laatste dag van het kamp. Zoals altijd begon de vermoeidheid toe te slaan, daarom besloten we er een rustig dagje van te maken. Na de inspectie speelden we enkele kleine spelen en kookten we op het gemakje voor de laatste keer. Als middagspel speelden we "mijnenveger".

De verkenners vormden twee groepen en moesten zo snel mogelijk hun veld zien te ontmijnen. Elk veld bestond uit 25 vlaggetjes waaronder telkens iets begraven lag. Dit kon een mijn zijn waarbij ze als team een strafopdracht kregen of dit kon een vakje zijn waaronder een papiertje begraven lag met een opdracht. Wanneer ze deze uitvoerden kwamen ze te weten hoeveel van de 8 vakjes daarrond een mijn bevatten. Er was ook een kans dat ze een leeg papiertje opgroeven. Dit betekende dat er geen mijnen rondom dit vakje lagen en ze gewoon een andere mogen opgraven.

's Avonds zorgden we voor onze eigen mini-overgang, aangezien de normale overgang niet kon doorgaan. Graag willen we pythons nog eens proficiat wensen, zij werden namelijk de patrouille van het kamp. Ook **Salamander** mogen we zeker niet vergeten, hij werd namelijk verkenners van het jaar. Proficiat man! De avond sloten we af met een gezellig kampvuur, voor zolang het duurde tenminste. De politie dacht er namelijk anders over.

Een klein woordje

Graag willen we als leiding alle verkenners nog eens bedanken voor hun onuitputbare enthousiasme en inzet gedurende het hele kamp. Het was ons een eer leiding te mogen geven aan zo een machtige bende. We hopen dat jullie zich geamuseerd hebben en er opnieuw een pak mooie herinneringen bij hebben. Aan de verkenners die overgaan, geef er volgend jaar een lap op de mannen!

Jullie zullen extreem hard gemist worden sloeberkapoentjes! Een dikke merci aan iedereen en hopelijk tot volgend jaar.

U reporter ter plaatse
Onbesuisde Toko

De VG-leiding 2019-2020

**Doordachte Fitis
Ambitieuze Vos
Onbesuisde Toko
Uitbundige Seriema**



Programma Verkenners-Gidsen

Indien je niet naar een vergadering kan komen gelieve Fitis (fitis@dezwaluw.org of 0478/93.37.42) dan een week op voorhand te verwittigen zodat wij onze activiteiten goed kunnen plannen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is het niet zo, dan wordt dit tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €1,00 voor het vieruurtje mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 5 september 2020, 14u00 tot 17u30

We starten deze dag met een overgangsceremonie en spelen daarna enkele kennismakingsspelletjes. Kom zeker in perfect uniform! Openen en sluiten in De Muze.

Zaterdag 12 september 2020, 14u00 tot 17u30

We zien uitgebreid de technieken kaart/kompas/azimut/noorden bepalen. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 19 september 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag kuisen we de koffers uit en bekijken we of er dingen aangevuld moeten worden. Daarnaast spelen we veel spelletjes. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 26 september 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 3 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

We zien techniek knopen en sjoeren nieuwe goals of een andere leuke constructie voor op het terrein. Openen en sluiten in Wondelgem. Vergeet geen lunchpakket.

Zaterdag 10 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Patrouillevergadering Piranha's, meer info volgt.

Zaterdag 17 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we schaatsen. Neem allemaal 5 euro mee en handschoenen! Openen en sluiten aan de Kristallijn.

Zaterdag 24 oktober 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 31 oktober 2020 tot woensdag 4 november 2020

HERFSTKAMP!!!

Zaterdag 7 november 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 14 november 2020, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we zwemmen. Breng zeker zwemgerief en een lunchpakket mee. Waar we precies openen en sluiten wordt later meegedeeld.

Zaterdag 21 november 2020, 14u00 tot 17u30

We zien techniek morse en oefenen dit in aan de hand van enkele spelletjes. Openen en sluiten in Wondelgem.

Doordachte Fitis

Cato Dambre

Takleidster VG's

fitis@dezwaluw.org

0478/93.37.42

Artikel Seniors Groot Kamp 2020

Voorkamp 27/07/2020 – 01/08/2020

Het is maandagochtend 27 juli 2020. De dag waarop elke scout naar uitkeek. Groot Kamp 2020! Voor de pret kan beginnen in Lommel, vulden we de camions. Zodra dit was gedaan, vertrokken we dit jaar per auto richting Lommel. Het voorkamp verliep met een kleinere groep. Dit kwam omdat de verschillende takken in bubbels werden opgedeeld. Nadat we camions hadden geleegd, begon een groep aan het stafkamp en de andere aan de slaapplekken. Aangezien de VG's en Seniors niet met heel veel waren, gebruikten we gezamenlijk het vaste VG-territorium. Zoals gewoonlijk is de tweede dag de grootse bomendag. Op hetzelfde moment ging er een team van 5 mensen de tenten ophalen te Zaventem.



Doordat we met een kleinere groep waren en boer Luc bovendien al wat moe was, stopten we de bomendag al iets vroeger dan verwacht. De boomgoden waren hiermee niet gediend. De kar die aan de tractor hing kreeg een mankementje... Hij wou de bomen niet uit de kar laten schuiven. We mochten de bomen hierdoor dus 1 voor 1 manueel uit de kar dragen. Wat een dag! We werden de volgende dag door **Toko** wakker gemaakt op zijn muzikale manier. De beste verrassing was dat er een tweede bomendag was. Joepie! We kapten nog wat zware bomen om tot we aan een totaal van 553 bomen zaten. Hierna keerden we terug en konden we helpen met de rest aan de opbouw van het kamp. Niet veel later kregen veel mensen wat ergernissen en zenuwzinkingen, wanneer we zagen dat de wolvenleiding de beste en grootste bomen in stukjes hadden verzaagd.

In geen tijd stonden de zithoek, poort, douches, hudo, de sauna en de keuken allemaal klaar voor gebruik. Hard werk wordt beloond met ontspanning, met een alternatieve off-day: paintball. Hoewel paintball toch iets intenser was dan stilzitten. Door de warmte liepen de meeste jongens halfnaakt het bos door met overal mooie ronde rode stipjes. Na een vermoeiende maar leuke dag nam **Jakhals** afscheid, omdat hij herexamens had. Daarna konden we onze bedjes in en mochten we de kinderen de volgende ochtend al verwachten.

Zondag 2 augustus

De eerste echte kampdag is begonnen! We werden deze keer op een zachtere manier wakker gemaakt door **Sitta**. Na een fris ontbijt begon **Pepijn Gyselink** aan een nog nooit geziene activiteit. Een schilderij van Bob Ross alias Bob Rost in ons geval. We begonnen met volle aandacht en voor we het wisten was de middag daar. Na het middageten speelden we een spel van **Koi** en **Oehoe**. We moesten in het spel zoveel mogelijk auto's opkopen en zo de grootste garage verkrijgen. **Pepijn Gyselink** begon



onschuldig, maar hakte op het einde iedereen de pan in. Zelfs **Krekel** zijn strategie was net niet goed genoeg. Na het vieruurtje schilderden we nog even verder, wel met wat minder aandacht. **Pekari** kwam op dat moment ook toe en besloot mee te schilderen... Helaas was het erger dan we ooit hadden gedacht. In de avond speelden we nog een avondspel van **Koi** en **Oehoe**. Er liepen douaniers rond in het bos die smokkelaars moesten tikken voordat ze hun gerief konden leveren. **Pekari** werd gefrustreerd wanneer **Oehoe** minuten lang weg bleef in het bos al sluipend. Geduld is nog steeds schone deugd. Na een lange dag kropen we de bedjes in.

Maandag 3 augustus

We werden wakker door wat geluid en stonden dan maar op. Het grappige was dat we wakker werden door de VG's, die werden per ongeluk te vroeg wakker gemaakt door leidster Seriema... maar liefst 2 uur te vroeg. Na een stevig ontbijt en veel hout kraken speelden we een spel van **Pepijn Gyselink** en **Krekel**, er zat echter een gat in het spel, waardoor je makkelijk kon winnen. **Oehoe** had dit gevonden en had daardoor gewonnen. De bedoeling van het spel was om roddels te verzamelen en daarna door te verkopen. De VG's hadden op deze dag Technische Omloop en hadden een lang commandokoord gespannen over het meer. Terwijl iedereen een warme sauna nam gingen **Pepijn Gyselink** en **Oehoe** toch maar eens over het commandokoord, voor de techniekbeheersing. Hun bottines waren kletsnat maar konden drogen aan het vuurtje. In de avond speelden we het avondspel van **Pepijn Gyselink** en **Krekel**. Dit was een pak moeilijker dan het spel in de middag. Ik wil het dolgraag uitleggen, maar ik ga de scouts besparen op inkt en papier. **Flicka** speelde het slimst en had een volledige serie aan monsters verslagen wat het meeste punten opleverde. Hierna kropen we allemaal doodvermoeid ons bedje in.

Dinsdag 4 augustus

We werden zachtjes wakker gemaakt en maakten onze ochtendturnles. We namen even afscheid van **Lacha**, die haar laatste deel van badge pionier ging afleggen. Zoals verwacht slaagde ze en behaalde ze haar badge pionier. Proficiat! Ondertussen speelden we een potje kub, maar zodra **Koi** in het spel kwam, was het spel op 5 minuten gedaan. Ze was de Ronaldo van het kub! Ongeloofelijk! Vervolgens maakte iedereen een fluitkoort.

Na de overheerlijke spinazie deluxe van chefkoks **Krekel** en **Pekari** vertrokken we naar de indoor karting in Lommel. We kregen 3 sessies om te rijden. De eerste was training, hierbij stond **Flicka** op de eerste plaats. Bij de tweede sessie, was het de tijdronde. De volgorde hiervan was beslissend voor de derde sessie, wat een grote race ging worden. **Pekari** werd eerste in de tweede sessie. Na een pauze tussen de sessies, de armen wat stretchen en wat water te drinken, begonnen we aan de race. Jammer maar helaas ging **Pekari** in de eerste ronde al een blunder nadat hij een verkeerde inschatting had genomen in de bocht, tegen **Oehoe** botste en van de baan werd geslingerd. Game over. De race ging verder en we eindigden met op de derde plaats... **Pepijn!** Owowow op de tweede plaats **Flicka!** Owowow. Op de eerste plaats kwam **Pekari** gedeeld met **Oehoe**, door omstandigheden natuurlijk. 😊 **Krekel** was zeer relaxt wanneer de race gedaan was en legde zijn arm naast hem... spijtig genoeg was het een motor op brandstof en verbrandde hij zich, ai ai.

Na een wilde en voor sommigen hete dag gingen we tot rust komen in de heide onder de prachtige sterrenhemel. **Roodborstje** en **Pepijn Gyselincx** waren zo uitgeteld dat ze daar ter plekke in slaap vielen. Slaapzacht!



Woensdag 5 augustus

Goeiemorgen! We werden wat vroeger wakker gemaakt dan anders, want vandaag gingen we met volle moed op vlottentocht samen met stamlid **Beo**. Na een gekke autorit smeerden we ons in en begaven we ons op het vlot. Al vlug merkten we dat we op een derde bomendag waren. **Koi** en **Flicka** waren niet zo nuttig als zaag, want ze zaagden op geen enkel moment. We kwamen vast in planten en begonnen in het water

te springen om het vlot te duwen. Toen ging het iets VLOTter, haha. We merkten ook dat **Oehoe** een rare fobie had. Hij vond het niet aangenaam als de vele begroeiing in het water aan zijn buik een benen wreven, waardoor hij weleens riep. Alle gekheid op

een stokje, we zijn halverwege de tocht gestopt. We waren al 5 uur aan het peddelen door de planten en kwamen maar halfweg. Normaal zou de volledige tocht 4 uur geduurd hebben... Door de plantjes viel alles in het water, haha. We namen jammer genoeg afscheid van **Flicka** als we terugkwamen. We speelden in de avond nog wat uno en kropen het bedje in.

Donderdag 6 augustus

We stonden op en voerden een ochtendturnles uit en aten een stevig ontbijt. Hierna begonnen we met wapens maken, omdat de seniors de wapens waren vergeten in Wondelgem voor het spel van de VG's. We aten macaroni en geraakten net op tijd klaar voor het middagspel. Na het vieruurtje legde **Lacha** haar badge volksdansen af. **Pepijn Gyselinck** leefde zich volledig uit, terwijl **Krekel** toch niet meer zo opvallend was.

In de avond namen we deel aan de grote kunst- en geschiedenisquiz die **Sitta** had voorbereid. Er vielen slachtoffers jammer genoeg... de coole lantaarn werd vermoord door **Roodborstje**, waardoor de teamfocus bij **Roodborstje** en **Oehoe** kwijt was. **Pepijn Gyselinck** en **Krekel** wonnen de quiz met een ruime voorsprong op de rest en bewezen dat ze goede algemene kennis bevatten.

Nadat **Pepijn Gyselinck** beweerde dat **Seriema** radio Klara kan uitzenden en **Oehoe** zijn baard bewonderde, leek het een goed idee om de slaap te gaan opzoeken.

Vrijdag 7 augustus

Opstaan in perfect uniform en stapschoenen! We vertrokken ondanks de warmte toch op tocht richting de Vossemeren met een groot ommetje natuurlijk. **Pekari** bleef in het begin wat achter, omdat hij het tempo niet aankon, maar al snel kwam hij weer bij de groep. **Lacha** sneuvelde even door de warmte en wat pijn in haar borstkas, maar toch ging ze door. Wat een monster! **Pepijn Gyselinck**, **Koi** en **Oehoe** zwaaiden naar een grote boot in de hoop dat hij eens toeterde en jawel dat deed-ie ook! **Roodborstje** heeft geschiedenis geschreven door haar benen te laten verbranden! Owowow!

We kwamen toe in Vossemeren, daar stonden de VG's op ons te wachten. We gingen samen op een groot opblaasbaar waterpark op een meer. Het was geweldig! Met de warmte was dat ideaal om af te koelen. **Krekel** kreeg wat pijn en **Pepijn Gyselinck** gaf de pijn. Na een hobbelig, slipperig parcours konden we richting huis keren om vervolgens die avond nog te barbecueën met de VG's.

Zaterdag 8 augustus

Een goedemorgen, we kregen ochtendgymnastiek van **Pepijn Gyselinck**. Deze kan ik me nog zeer goed herinneren, want het was vreselijk. Hierna voerden we een poging uit tot een morele opvoeding van **Oehoe**. Onze middagactiviteit was een kooknamiddag. We maakten veel pizza's en keurden elkaars pizza's. Hieruit bleek dat

Sitta niet te vertrouwen is voor pizza's, ze stond op de laatste plaats, 1 plaats hoger stond **Pekari**, daarna **Pepijn Gyselinck**, op de derde plaats stonden ze met drie namelijk **Roodborstje**, **Krekel** en **Lacha**. Op de tweede plaats stond **Koi** en de beste mama mia pizzabakker van 8 augustus was **Oehoe**.

Na de bakkertjesronde legde **Oehoe** zijn badge technieker af. **Pepijn Gyselinck** gaf zijn techniek balspel. Voetbabbel was de naam die hij hieraan had gegeven. Wanneer de bal werd afgepakt door het ander team of er een goal word gemaakt, moest je een debat voeren. Verloor je het debat moest je de bal terug geven, zo niet mocht je doorspelen. Het was eerst een beetje frustrerend om zo te spelen, maar achteraf begon het hilarisch te worden. Als avondspel speelden we **Roodborstje** en **Lacha** hun avondspel. Cluedo, maar met keileuke opdrachtjes in verwerkt om zo je dobbelbeurten te winnen. **Sitta** had juist geraden en won het avondspel.



Zondag 9 augustus

Opnieuw een prachtige warme dag in aantocht. Zeker wanneer we de tent opendeden en een grote behoefte voor onze tenten zagen. De eigenaar is tot op de dag van vandaag nog niet gekend (maar **Pekari** wordt erg verdacht). **Roodborstje** gaf ons een prachtig turnlesje. Hierna maakten we ons lunchpakket, want we gingen naar het Zilvermeer te Mol om een groot zipline parcours te volgen. We werden vergezeld door **Cholo** als chauffeur en als entertainer om alles plezierig te houden. **Pekari** werd namelijk een paar keer terug geduwd van het platformpje door hem, waardoor hij zich met de handen weer recht moest trekken. Ook **Roodborstje** kwam vast te zitten nadat haar roller vast kwam te zitten en toen

moesten we haar ook met de handen naar het platform trekken.

Na het zipline parcours vertrokken we naar een groot meer in Lommel om ons daar te verkoelen. Het water was zo prachtig dat we besloten het meer van meer dan een kilometer over te steken naar de andere oever, met een groep van 5, de rest bleef rustig op het strandje. Achteraf bleek het geen goed idee te zijn, omdat er een zwembod was op het meer (er zouden meervallen van meer dan 2 meter in het meer zwemmen)... woeps. We keerden huiswaarts en speelden samen nog wat gezelschapspelletjes met de groep.

Maandag 10 augustus

Krekel gaf ons een rustige ochtendturnles aan het ontwaken van de heide. Wat een prachtige plaats. Na de inspectie speelden we wat kub en biljart. Euhm wat? Verdorie **Koi** het was petanque, jij sloeber. Na de laatste keer ons eigen maal te bereiden speelden we de hele middag in 34°C waterspelletjes. Hierna namen we een verfrissende douche of namen andere sloebers het VG-zwembad in beslag. Na ons volledig op te maken verzamelden we hout voor een kampvuuravond. Dit werd rap afgelast, omdat de politie kwam met de vraag het vuur te doven door de droogte. Dan aten we de marshmallows maar rauw op in de zithoek.

Nakamp 11/08/2020- 13/08/2020

Nadat de kinderen naar huis gaan, is het weer aan ons om te knallen. We begonnen aan de afbraak en moesten vroeg in het bedje. **Krekel** ging hierover in opstand, omdat we te saai waren. Na hard werk raakte alles net in de camions. Ondertussen werd ook een brandblusser per ongeluk uitgespoten. Na een lang en vermoeiend, maar vooral wijs kamp was het tijd om naar huis te keren. Hopelijk heeft iedereen er even hard van genoten als ik dat heb gedaan. Ik bedank namens de hele tak de stam voor het heerlijk eten en het volledige EL team die dit kamp hebben georganiseerd en hebben mogelijk gemaakt.

Uw reporter ter plaatse
Rechtvaardige Oehoe

De seniormoderators 2019-2020

Flemende Sitta
Stoutmoedige Lynx
Slimme Jakhals

Groot kamp 2020 featuring:
Afwachtende Flicka
Verbaasde Pekari

Programma Seniors

Zaterdag 5 september 2020, 14u00 tot 17u30

Woehoewww, het nieuwe scoutsjaar is begonnen. We spreken om 14u00 af in het Begijnhofpark (in de bubbels van grootkamp). Daar doen we een korte overgang waarbij we de nieuwe gezichten verwelkomen. Hierna bespreken we samen wat we dit jaar willen doen en wat er van de nieuwe seniors verwacht wordt.

Zaterdag 12 september 2020, 14u00 tot 17u30

We gaan naar Gent en spelen een groot Hide and seek spel. Openen in het **Begijnhofpark**.

Zaterdag 19 september 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag spreken we af om **14u00** in **Wondelgem**. We gaan samen spelen maken voor herfstkamp.

Zaterdag 26 september 2020

Geen vergadering ☹️ wel een weekend voor de seniors en leiding.

Zaterdag 3 oktober 2020, 10u00 tot 17u30

We spreken om **10u00** af in **Wondelgem**. We beginnen met lekkere koekjes te bakken en verkopen die hierna.

Zaterdag 10 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

We spreken om **14u00** af in **Wondelgem**. We spelen een groot badminton toernooi.

Zaterdag 17 oktober 2020, 14u00 tot 17u30

Openen om **14u00** in **Wondelgem**. Vandaag leggen we enkele badgen af.

Zaterdag 24 oktober 2020 tot zondag 25 oktober 2020

Leidersweekend 1. Verzamelen om 8u30 in Wondelgem. Verdere info zal volgen.

Zaterdag 31 oktober 2020 tot woensdag 4 november 2020

Herfstkamp!

Zaterdag 7 november 2020

Geen vergadering ☹️

Verstandige Wouw

Hoofdmoderator Seniors

wouw@dezwaluw.org

0474/13.76.48

Flemende Sitta

Hoofdmoderator Seniors

sitta@dezwaluw.org

0471/24.27.59



Chris Bastiaens



Korteboeken 23
9930 Zomergem



t 0474 32 40 37
f 09 372 65 60
e info@pcrondom.be
i www.pcrondom.be

EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent

